



Liturgie 5 mei 2024

09.30 uur: Visnet Harderwijk

Organist: Thom

Voorganger ds. R.J. Kranen

Thema: "Bij U ben ik thuis..!"

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 85:1,3 (LB1973)

1 Steekt nu voor God de loftrumpet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

3 Komt, werpen wij ons voor den HEER
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Lofliederen (2 stuks)

Zingen: Opwek. 803

1 Ontzagwekkend is uw heiligheid.
Grenzeloos uw grote kracht
Onbetwistbaar soevereine God,
mijn hart is vol ontzag.
Fascinerend mooi is uw persoon.
Uw karakter is volmaakt.
Oogverblindend licht wanneer U spreekt,
het Woord dat mensen raakt.

Refrein:

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag
voor U, niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag
voor U, niemand is aan U gelijk.
2 Uw barmhartigheid is eindeloos,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Liefdevol ontfermend is uw hart,
uw trouw duurt voor altijd.
Uw genade is zo weergaloos.
Alles waarheid wat U zegt.
Ondoorgrondelijk in wat U doet,
uw oordelen zijn recht. *Refrein (2x)*

Zingen: Opwek. 733

De zon komt op,
maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein (2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Wetslezing

Zingen: Psalm 119:1,3 (LB1973)

1 Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

3 U dank ik, HEER, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen

Zingen: Kinderlied: ELB 452

1 Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.



Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

2 Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Kinderen gaan naar de KND

Schriftlezing: Lucas 15:11-32 (NBV21)

Zingen: ELB 299:1,3

1 Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

3 Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb're Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Verkondiging

Zingen: Opwek. 779 "Zoals je bent"

1 Kom hier met je tranen, hoe verdwaald je ook bent:
je hart is gebroken maar je redding begint.
Hier is genade, kom hier en kniel neer:
geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.

Refrein:

Dus kom met je zorgen en schaam je niet meer,
al ben je gebroken, kijk naar je Heer.
Waar jij ook geweest bent, je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart; kom met je pijn, zoals je bent.

2 Hier is hoop als je hoop zoekt, verdwaald en vervreemd:
proef hier de genade, kom, eet met ons mee.
Rust is te vinden, al lijkt alles te veel:
geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.
Refrein.

3 Straks mag je weer juichen, dus stil maar, je weet:
geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt,
geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.
Refrein.

Dienst der gebeden

Collecten:

1^e Gehandicaptenproject
2^e Kerk en eredienst

Slotlied: ELB 183:1,2 "Dit weet ik zeker"

1 Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij:
Ik ben in Jezus, Hij blijft in mij!
Door Hem herboren, onder het kruis
volg ik mijn Heiland - zo kom ik thuis.

Refrein:

Dit is mijn vreugde: Christus in mij;
dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij.
Blijven in Christus, nu en altijd,
dat is mijn leven, mijn zekerheid.

2 Dit is de weg: te gaan op zijn Woord
't spoor van de voeten, voor mij doorboord.
Ik moet aan 't kruis, maar met Hem verrijst
een nieuwe mens die God dient en prijst! *Refrein.*

Zegen: Gezang 456:33. Amen, amen, amen!

Zingen: Gez. 411 :1 en 6 (Wilhelmus)

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.