



Liturgie zondagavond 5 mei

Aanvang van deze dienst is 18.30 uur

Organist: Anton

Voorganger in deze dienst is: Ds. T.Schutte

Thema: *'Al jaren lang werk ik voor u' – 'mijn zoon!'*

Welkom

Zingen: Lied 103c :1,3 en 4 (LB2013)

1.Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

4.Snel vergaan de mensenkind'ren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 985 (LB2013)

1.Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

2.Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

3.Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Gebed

Geloofsbelijdenis Zingen: LB.340b

1.Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de
doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke
kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: Lukas 15 :11 -32 (NBV21)

Preek: Verkondiging

Muzikale meditatie bij orgel of pianospel

Zingen: Hemelhoog 471

[refrein]

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon,
komen wij voor uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
[refrein]

Komen wij voor uw troon,
komen wij voor uw troon.

Voorbeden en dankzegging



Collecten:

1^e Gehandicaptenproject

2^e Kerk en eredienst

Zingen: slotlied Hemelhoog 298

1. Genade, zo oneindig groot.

Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2. Genade die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook - als ik mij tot Hem keer -
dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Zegen: (zingen: Gez. 456 :3)

3. Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!