

14 april 2024

Bij de kerkdiensten:

Bij de ochtenddienst: vandaag is er KND voor de groepen 1 t/m 8. Bij de avonddienst: vanavond kan er weer volop gezongen worden. Voor de zangdienst zijn bekende parels geselecteerd uit ons liedboek. Om een tipje van de sluier vast op te lichten: de volgende nummers staan in ieder geval op het programma:

- o Zoekend naar licht.
- o Eens als de bazuinen klinken.
- o Jezus zal heersen waar de zon.

De dienst wordt geleid door Gijsje en Gerard van Panhuis. Er is een gelegenheidskoortje en Kees Ploeger begeleidt op orgel en piano. Het thema van de dienst is "Veel gaven één geest" en de schriftlezing komt uit 1 Corinthe 12 : 1-12. U komt toch ook meezingen?

Gebeds-MEER-daagse



9 dagen bidden voor Nederland 9 mei- 17 mei 2024 Gebeds-MEER-daagse; "Eensgezind verlangend bidden om de Heilige Geest" Dit thema staat centraal tijdens de Gebeds-Meer-Daagse die we hopen te houden vanaf Hemelvaartsdag 9 mei t/m de vrijdag voor het Pinksterfeest 17 mei. Elke avond bent u/ ben jij welkom om 19.30 uur in kerkgebouw "het Visnet" (Frankenskamp Harderwijk) om samen te zingen, te luisteren naar de bijbel en samen te bidden. Op zondag is het gebedsmoment na de avonddienst (aanvang kerkdienst 18.30 uur) Elke avond willen we stil staan bij een stukje uit de Bijbel met de vraag 'wat heeft dat ons te zeggen, vandaag in 2024.....' We willen bidden voor onze kerk, stad en dorp, ons land en de wereld (ver weg en dichtbij).

Weet u/ je welkom en nodig zusters en broeders, burens, familie en vrienden uit om mee te komen bidden (in stilte of hardop) en zo "verlangend en biddend" uitzien naar wat de Geest voor ons in petto heeft.

Voor informatie: Evert Westerink, Peter de Lange, Sicc Jongma en Sjaak Verboom.

Diensten:

Zondag 14 april

09.30 uur Ds. H. Brandsen
18.30 uur Zangdienst

Collecten:

1^e Werk van de diaconie
2^e Kerk en eredienst

Zondag 21 april

09.30 uur Ds. R.J. Kranen
14.30 uur Gerrit de Haan (Internationale dienst)

Gebedspunten:

Bidden voor het werk van de GZB
Bidden voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Bidden voor de bevolking van Myanmar, waarvan een derde deel (ruim 18 miljoen mensen) humanitaire hulp nodig heeft.
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:

gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl

Contact gebedskringen:

Sicc Jongma, Geitenkamp 29
Tel. 419071 sjongma@solconmail.nl

Website:

www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/

Contactadressen:

Predikant:

Ds. R. J. Kranen, Broeklaan 65, 3848 CJ Harderwijk.
Tel. 06-38291107 rjcranen66@outlook.com

Scriba:

Evert Westerink, Krommekamp 256, 3848 DT Harderwijk, Tel. 06-51239382
scribavisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Kopij:

Gerard Epe, Walsekamp 12, 3848 CT Harderwijk
Tel. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag, bij voorkeur via mail, aan te leveren.
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com

Vandaag is er KND voor de groep 1/8

Organist 14 april

09.30 uur Anton
18.30 uur Kees

Contactadres Beeld en Geluid:

Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl



Dauwtrappen Hemelvaart 7.00 uur

Op Hemelvaartsochtend 9 mei sluit het Visnet aan bij de bekende traditie van het dauwtrappen.

Om 7.00 uur vertrekken we vanaf het Visnet met een fietsgroep (ong. 20km) en een wandelgroep (ong. 5 km). Deze groepen halen met verschillende routes een frisse neus in de natuur. Om 8.15 uur zijn we weer terug om gezamenlijk te gaan ontbijten in de zijzaal van de kerk. Geef je z.s.m. op via de volgende link <https://tinyurl.com/Hemelvaart-2024> of per e-mail/whatsapp bij harry.raaphorst@solcon.nl of 0646354560. Geef dan aan of je gaat wandelen of fietsen. Trek passende fiets/wandel kleding aan! Jong en oud, iedereen is welkom.

Uiterlijke aanmelddatum zondag 5 mei.

Ouderenmiddag dinsdag 16 april 2024

Er is weer een gezellige ouderenmiddag georganiseerd in de Dorpskerk. De middag zal om 14:30 uur beginnen en we sluiten rond 17:00 uur af. Deze middag bent u van harte welkom zonder zich vooraf op te geven. Indien u echt niet zelfstandig naar de Dorpskerk kunt komen, bestaat er de mogelijkheid dat u wordt opgehaald. Opgeven hiervoor kan bij Astrid Lokhorst 06-17757502 of Wiene Franken 06-39247374

Voedselbank

Het is dankbaar om iets van onze overvloed te kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed kunnen gebruiken, kunt u praktisch ondersteunen door de voedselbank te sponsoren. Het inlevermoment is op **zondag 21 april** voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.

Pak yoghurtdrink (houdbaar)

Good noodles

Klein blikje fruitcocktail

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank

Ruimte reserveren Visnet:

Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de gewenste datum! Stuur uw aanvraag bij voorkeur naar visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl Of via de app: 06-23069004 (Anneke Fikse)

Gebedskringen:

Dinsdag 08.45uur Vrouwen
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)
Woensdag 08.30 uur Vrouwen
Vrijdag 06.30 uur Mannen
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen

Zending:

Ons zendingsproject "(Ga nu)" pionieren in de Balkan. Financieel ondersteunen kan via de Scipio app en de zendingsbussen in de hal van de kerk.

Diaconale Hulpdienst:

kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen (ook als u hulp kunt bieden)
Contact via Mw. Anne Venema (426298) of HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Collectemunten

Elke 3e donderdag van de maand worden van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie van Het Visnet collectemunten verkocht. Betaling per pin en contactloos is mogelijk.

QR code t.b.v. collecte





Sebanjakamp 2024: Feestdagen

Van Koningsnacht tot Oud en Nieuw en van Pasen tot Bevrijdingsdag, het kwam allemaal voorbij in het afgelopen weekend tijdens het kamp van Sebanja. Het thema? Je raadt het al: de feestdagen!

Vrijdagavond vertrok de enthousiaste groep tieners vanaf de kerk op de fiets naar het kampgebouw fijn-oord in Ermelo. Eenmaal aangekomen was er weinig tijd om bij te komen. Het weekend werd namelijk afgetrapt met de koningsspelen op koningsnacht. Daarna was het tijd voor ontspanning en spelletjes. Slapen? Daar werd niet aan gedaan.

Toch stond de wekker de volgende ochtend al weer vroeg. Een aantal fanatieke voetballers moest zich melden op het veld, en vertrok daarom al om 9.00 van het kampgebouw. Maar dat gebeurde niet voordat de verjaardag van één van de Sebanja-gangers uitgebreid werd gevierd aan het paasontbijt met taart en kaarsjes.

Na het ontbijt kwam dominee Rob Kranen langs voor een inleiding in het teken van de feestdagen. Daarna volgde het echte hoogtepunt van het weekend. De paashaas aka dominee Kranen verstopte paaseieren in het bos. In een ware 'bunny hunt' mochten de tieners in groepjes achter het konijn aan. Hierna volgde een snelle lunch en daarna stapte iedereen snel op de fiets op weg naar de nieuwjaarsduik in Bosbad Putten.

Een klein beetje uitgeput was de groep om 17.00 weer terug in Ermelo. Daar konden de tieners, in gala-outfit, zo aanschuiven aan het kerstdiner. Tijdens het gourmetten kon iedereen weer energie opdoen voor het avondspel: levend stratego. De avond werd afgesloten een aftelmoment naar het "nieuwe jaar", versgebakken oliebolletjes en een leuke film.

Met ietwat kleine oogjes verschenen de tieners de volgende ochtend om 8.30 weer aan het ontbijt. De laatste ochtend van het kamp was aangebroken; Bevrijdingsdag. Dankzij het lekkere weer, konden nog een paar spellen op het voetbalveld en in het bos gespeeld worden. Ten slotte was het tijd voor de minst geliefde activiteit: opruimen. Om 14.00 fietsten de tieners, net wat minder opgewekt dan op de heenweg, terug naar Harderwijk.

Sebanja-gangers, namens de hele leiding: bedankt dat jullie er waren. Wij zullen dit weekend niet snel meer vergeten!





Strijders tegen Kinderkanker

Op 30 april 2024 is het drie jaar geleden dat ons zoontje en broertje Juda overleed aan de gevolgen van kanker. Een diep dal volgde en zoals velen misschien hebben gemerkt zitten wij niet altijd meer even trouw in de kerk. Voor ons is en blijft het tot op heden een heuse strijd. Wij zien uit naar de tijd dat het tij weer keert en er weer een diep verlangen komt richting God.

Bovenstaande titel vloeit voort uit het feit dat mijn broertje Aart afgelopen december aan mij vroeg om mee te doen met de Coast to Coast in Schotland. Een race waarbij deelnemers per mountainbike 125 kilometer afleggen, te voet 34 kilometer en te kajak nog eens 1,6 kilometer. Dit alles om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Wij hebben mogen ervaren wat het Prinses Maxima Centrum doet voor kinderen met kanker en het gezin en wij als team "Strijders tegen Kinderkanker" willen ons hier dit jaar maximaal voor inzetten.

Dit kunnen wij niet alleen. Daar is jullie hulp ook bij nodig.

Kijk thuis eens op de website www.strijderstegenkinderkanker.nl

Op deze website is er de mogelijkheid om rechtstreeks te doneren aan dit geweldig goede doel, maar wij hebben ook een agenda met allerlei activiteiten waar u/jij zich voor kunt inschrijven. De pubquiz op 10 mei is inmiddels gevuld, maar de veilingen die avond zijn voor iedereen. Het bloemschikken op 31 mei is net geopend en kent nog genoeg plekken. Mocht je een vraag en/of opmerking hebben, schiet mij gewoon eens aan, of bel mij.

Een hartelijke groet,
Max van de Beek

