



## Liturgie 21 april 2024

09.30 uur: Visnet Harderwijk

Band: Niels

Voorganger ds. R.J. Kranen

**Thema:** "Waar haal je de moed vandaan!?"

## Welkom en mededelingen

### Intochtslied: Opwek. 797

1 U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

#### Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. **Refrein**

3 U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn. **Refrein**

#### Bridge:

Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één! **Refrein**

## Votum en groet

### Verootmoedigingsgebed

### Genadeverkondiging

### Lofliederen (2 stuks)

#### Zingen: Opwek. 799

1 De middag kleurde zwart.

De hemel treurde zacht.  
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen.  
Hij werd voor ons vervloekt,  
vergoet voor ons zijn bloed.  
Zo heeft Hij onze straf gedragen.

2 Hij gaf één laatste schreeuw.  
De hemel keek en zweeg.  
Gods Zoon werd naar het graf gedragen.  
Een oorlog in het graf:  
de dood werd overmand,  
op eigen grond voorgoed verslagen.

#### Prechorus:

Opeens bewoog de grond;  
de steen werd weggerold.  
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.  
Nee, dood, jij heerst niet meer!  
De Opgestane Heer  
heeft al je macht gebroken.

#### Refrein:

Want Jezus leeft in eeuwigheid:  
verrezen Heer, in heerlijkheid,  
verheven en verheerlijkt!  
Jezus, Hij leeft! Jezus, Hij leeft!

#### Prechorus

#### Refrein 2x

#### Bridge 4x:

We zingen halleluja! We zingen halleluja!  
We zingen halleluja! Het Lam is opgestaan!  
**Refrein 2x**

### Zingen: Opwek. 661

#### Refrein (2x):

Maak groot onze God,  
zing met mij, maak groot onze God.  
Zing, want Hij is groot,  
zo groot, onze God.

1 De Koning in zijn pracht,  
bekleed met eer en macht;  
kom aarde, juich voor Hem,  
aarde, juich voor Hem.  
Het duister vreest zijn licht;  
als Hij rechtvaardig richt,  
dan vlucht het voor zijn stem,



vlucht het voor zijn stem.

Refrein: Maak groot onze God,

2 De God die eeuwig leeft,  
de tijd geschapen heeft,  
de Vader, Geest en Zoon,  
Vader, Geest en Zoon.  
Het Lam dat werd geslacht,  
de Leeuw in al zijn kracht,  
de Koning op de troon,  
Koning op de troon. *Refrein*

*Brug 2x:*

Allerhoogste Heer,  
waardig onze Heer.

Kom, zing met mij:

maak groot onze God. *Refrein (2x)*

**Gebed bij de opening van de Bijbel**

**Gesprek met de kinderen...**

**Kinderlied: OTH.549**

***Kinderen gaan naar de KND***

**1<sup>e</sup> Schriftlezing: 1 Samuël 16:13-14,21 (NBV21)**

**1 Samuël 17:1-16 (NBV21)**

**Zingen Opwek. 790 (God is mijn Herder)**

God is mijn Herder, die mij weidt;

in groene velden vind ik rust.

Hij gaat mij voor naar stille wateren.

Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

*Refrein:*

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Heer, ik vertrouw op U alleen.

Want uw trouw en goedheid volgen mij;  
genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor  
van recht en waarheid, tot zijn eer.  
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;  
een feestmaal staat voor mij klaar. *Refrein.*

Al moet ik door een donker dal,  
ook dan vrees ik de boze niet;  
want U bent bij mij en uw stok en staf  
vertroosten mij steeds opnieuw. *Refrein 2x*

*Slot:*

Want uw trouw en goedheid volgen mij;  
genade leidt mij naar huis.  
Genade leidt mij naar huis.

**2<sup>e</sup> Schriftlezing: 1 Samuël 17:17-52 (NBV21)**

**Zingen: Opwek. 763 (Heer, ik kom en beken)**

1 Heer, ik kom en beken,  
nu ik hier dicht bij U ben:  
zonder U val ik uiteen;  
leid mijn hart door stormen heen.

*Refrein:*

O mijn Heer, ik heb U nodig;  
elk moment, zo nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, 'k heb U nodig.

2 Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.  
U vergeeft en reinigt mij.  
Waar U bent daar ben ik vrij;  
woon in mij en heilig mij. *Refrein.*

3 Leer mijn lied de weg naar U  
als verleiding mij omgeeft.  
Als ik niet kan staan, leun ik op U.  
Jezus, hoop die in mij leeft!

*Refrein (2x)*

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.)  
O God, 'k heb U nodig. ) 2x

**Verkondiging**

**Zingen: Opwek. 685 (Met ons lied, Heer)**

1 Met ons lied, Heer,  
roept ons hart uit naar U,  
naar U alleen.  
Vol verwachting,  
vol verlangen naar U;  
U maakt ons één.

*Refrein:*

Als wij U zien, Heer,  
geeft U kracht om op te staan.  
Wij mogen vrij  
van angst en schaamte,  
in uw huis binnengaan.



Hosanna, hosanna,  
U bent de God van redding,  
U zij de eer, aanbidding.  
Hosanna, hosanna,  
kom met uw Geest, vernieuw ons,  
verheerlijk uw naam, Heer Jezus.

2 Met ons lied, Heer,  
keert ons hart zich naar U,  
naar U alleen.  
U maakt harten  
die gebroken zijn heel;  
U maakt ze één. *Refrein.*

Als wij U zien Heer,  
geeft U kracht om op te staan.  
Wij mogen vrij  
van angst en schaamte  
in uw huis binnengaan... *Refrein.*

Hosanna, hosanna,  
Hosanna, hosanna!

## Dienst der gebeden

### Inzameling van gaven

1<sup>e</sup> Werk van de diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk en eredienst

### Slotlied: OTH 394 (in de hemel is de Heer)

1 In de hemel is de Heer  
en Zijn glans is als kristal  
Hij is de Heilige, van God  
en Hij heerst over 't heelal

Er is kracht in Zijn woord,  
als de waat'ren bruist Zijn stem,  
als de zon op de zee zo blauw,  
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

#### *Refrein:*

En aan U alle macht  
alle heerlijkheid en kracht  
en aan U is de eer  
en de lof want U regeert! U regeert!

2 Miljoenen in gereedheid  
staan de engelen om Zijn troon.  
Verbijsterend Zijn sieraad  
en de schoonheid van Zijn kroon.

Er is kracht in Zijn woord,  
als de waat'ren bruist Zijn woord,  
als de zon op de zee zo blauw,  
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

#### *Refrein (2x)*

#### *Bridge:*

U regeert in onze harten  
U regeert over het heelal  
U regeert in ons leven,  
U regeert overal!  
U regeert in onze harten  
U regeert over het heelal  
U regeert in ons leven,  
U regeert overal!

3 Er is kracht in Zijn woord,  
als de waat'ren bruist Zijn woord,  
als de zon op de zee zo blauw,  
zo is de rijkdom van Zijn trouw.

#### *Refrein (2x)*

### Zegen: Gezang 456:3

3. Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

### Zingen: Opwek. 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen.  
Ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer;  
Jezus kom tot mij,  
als de Bron van leven,  
Die ontspringt diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen  
hier in de woestijn,



---

wachtend op Uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij,  
van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.