



2 oktober 2022

Erediensten

Ochtenddienst

Dominee van Iperen gaat voor in de ochtenddienst. Het thema van de dienst is 'Kijk in de spiegel'. We lezen uit Jesaja 5: 1-7 en Mattheüs 21: 33-43.

Dominee van Iperen schrijft; *De tekst die we zondagmorgen lezen is nogal eens gebruikt om de joden in een kwaad daglicht te stellen. Of nog veel erger... Jezus vertelt een verhaal. Stel je voor dat je erbij stond. Wat doe je? Sta je wat op een afstandje als 'neutrale toeschouwer' of kijk je in de spiegel?*

Avonddienst

Dominee Schutte is de voorganger in de avonddienst. Hij preekt over 'wanneer je leven vastzit' uit Johannes 5:1 t/m 9. Dominee Schutte schrijft; *Heb jij ook die vervelende ervaring, dat je leven (ooit) is vastgelopen? Dat je geen kant meer uit kunt (kijken)? Dat je niet meer weet hoe je voor of achteruit zou moeten? Er komt ontzaglijk veel op ons af in deze roerige tijden. Hoe ga jij die torenhoge energierekening betalen? Wie betaalt de brandstof voor mijn auto? Hoe kom jij ooit uit je huwelijksproblemen? Bevries je? Schiet je in de kramp? Of ga je met volle kracht vooruit? We kijken naar een man, die al bijna 40 jaar vastzit in zijn leven. En hoe het toch komt dat hij al zolang niet meer in beweging te krijgen is. Herkenbaar? Ik schat in van wel...*

Doopdienst.

DV zondag 9 oktober zullen drie kinderen uit onze gemeente het teken en zegel van de doop ontvangen. Een dienst waarin de doopbrief, -liederen en -tekst worden gedeeld. We zien met Gods hulp en zegen uit naar een dienst waarin ds. Rob Kranen hoopt voor te gaan. Een dienst waarin onze gemeente, en ook familie en vrienden van de doopouders getuige mogen zijn van dit bijzondere moment. Volgende week zullen namen en adressen op de zondagsbrief worden vermeld. We vragen om gebed en zegen voor de jonge gezinnen.

Haakochtenden

De haakochtenden gaan weer van start. Elke eerste vrijdag van de maand (behalve in de vakanties) van 10.00 tot 12.00 uur komen we bij elkaar. De eerste ochtend is op vrijdag 7 oktober. De andere data tot de Kerst zijn: 4 november en 2 december. Iedereen is welkom om mee te doen! De koffie/thee met wat lekkers staat klaar! Hopelijk tot vrijdag.

Namens de haakgroep, Rhodé van der Velden (06-24163313)

Diensten:

Zondag 2 oktober

09.30 uur Ds. W. van Iperen (Barneveld)
Israelzondag
18.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom)

Collecten:

1^e Centrum voor Israël Studies (CIS)
2^e Kerk en eredienst

Zondag 9 oktober

09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Doopdienst)
18.30 uur Zangdienst (m.m.v. zangkoor Euodia)

Gebedspunten:

Bidden voor het werk van Hulp Oost Europa
Bidden voor de situatie in Oekraïne/Rusland
Bidden voor start van het winterwerk en genoeg leiding voor de clubs
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl

Contact gebedskringen:

Sicco Jongsma, Geitenkamp 29
Tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl

Website:

www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/

Contactadressen:

Predikant

Ds. R.J. Kranen, Tel. 06-38291107
rjkranen66@outlook.com

Scriba

Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT Harderwijk
Tel. 417355 scriba.visnethierden@gmail.com

Kopij:

Gerard Epe, Walsekamp 12 tel. 418940
b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag, bij voorkeur via mail, aan te leveren.
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com

Organist 2 oktober

09.30 uur Thom
18.30 uur Niels

Zending:

Nieuwe zendingsproject "(Ga nu)", pionieren in de Balkan

Er is vandaag KND voor de groepen 1/6



Stadsgebed, 3 oktober.

DV maandag, 3 oktober 's avonds 19.30 uur, bent u/jij van harte uitgenodigd voor het maandelijks stadsgebed. Deze keer hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk van Harderwijk. Het Stadsgebed vindt in Harderwijk maandelijks plaats, telkens op de eerste (vrije) maandag van de maand in één van de deelnemende kerken.

Deze keer is het een bemoedingsavond. Tijdens deze avond zal Ds. David ten Voorde met ons kijken naar de beproefde eeuwenoude praktijk van de lectio divina. God wil tot ons spreken door Zijn Woord en Zijn Geest. Hoe zouden we nog meer kunnen groeien in het luisterend bidden wanneer we de Bijbel lezen, maar ook wanneer we voorbede doen voor Harderwijk en Hierden? David is de afgelopen negen jaar predikant geweest in Nunspeet en woont vanwege zijn sabbatical nu tijdelijk met zijn gezin op een boerderij in het landelijke Doornspijk. Hij is o.a. al jarenlang betrokken bij het Evangelisch Werkverband in de PKN. We bidden voor stad en dorp, voor land en wereld. Paulus schrijft aan Timotheüs: *Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.* (2 Tim 2:2-3) Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder. Daar wil je toch bij zijn? Evert Westerink, 06-51239382 voor info.

Zangdienst D.V. 9 oktober

Met medewerking van de Chr. Gem. zangvereniging Euodia uit Hierden. Euodia betekent "goede reuk" En komt uit het Bijbelboek Filippenzen 4 :2. Wij hopen een goede reuk van God te verspreiden door de liederen die we zingen. Fijn dat we mogen meewerken aan de zangdienst. Het koor bestaat al 88 jaar! En al 23 jaar onder leiding van onze enthousiaste dirigent Leander van der Steen uit Ede. Euodia is ook aangesloten bij de Verenigde Veluwe Koren. Zij mogen op D.V. 7 december het 9^{de} kerstconcert geven in het Concertgebouw te Amsterdam. Leander heeft een nieuw oratorium "Petrus" geschreven samen met zijn onlangs overleden schoonvader, ds. Van Amstel. Deze wordt dan uitgevoerd. We zien uit om voor u te mogen zingen tot eer van onze God en Vader.

Gebedskringen:

Dinsdag 08.45uur Vrouwen
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)
Woensdag 08.30 uur Vrouwen
Vrijdag 06.30 uur Mannen
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen

Contactadres Beeld en Geluid:

Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl

Diaconale Hulpdienst:

kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen (ook als u hulp kunt bieden)
Contact via Mw. Anne Venema (426298) of HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Ruimte reserveren Visnet:

Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de gewenste datum! Stuur uw aanvraag bij voorkeur naar visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl . Of via de app: 06-23069004 (Anneke Fikse)

Collecte Israël zondag ten behoeve van 'Centrum voor Israël Studies' (CIS)

Wat is het CIS? Luisteren, Dienen en Getuigen

Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden.

Luisterpost Israël

We willen luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. Alleen dan kunnen we werkelijk ontdekken wat het betekent om met Israël verbonden te zijn. Drs. Albert Groothedde woont en werkt in Jeruzalem namens het Centrum voor Israël Studies. Het is zijn taak om voor de kerken een 'luisterpost' te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt.

Diaconale Betrokkenheid

Onze verbondenheid met Israël vraagt om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de mensen. Samen met Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

Bewustwording Nederland

Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet ze onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen. Als diaconie bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Mannen activiteit

Oké mannen, laten we man en paard noemen. Of, jager en prooi in dit geval. Zaterdag 8 oktober willen we met jullie mannen de jacht openen.

Het sportieve programma, wat je overigens in je spijkerbroek kan bijbenen, is gebaseerd op een populair tv-spel. Na een kort stukje fietsen zal een deel van de groep te voet op zoek gaan naar een aantal zorgvuldig uitgestippelde coördinaten. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar, want zij zullen op de hielen worden gezeten door wat hunters. De hunters doen dit op de fiets, mtb of lopend, die tactiek is aan hen. Voorzichtigheid en teamwork zijn dus belangrijk bij dit spel.

Het ontspannen programma zal zich vooral rondom de kerk afspelen, waar een mooie wandeling is uitgestippeld met wat oudhollandse mannenspellen onderweg. Voor wie geen zin heeft om erop uit te trekken zijn er ook nog spelletjes in de kerk. Na de activiteiten gaan we lekker BBQ'en op een mooie plek in Hierden, kosten zijn zo'n 25 euro of naar draagkracht.

Als commissie hebben we er al veel plezier aan gehad dit programma voor jullie samen te stellen, maar we wachten nog op jullie aanmeldingen. Doe dat dus op de intekenlijsten in de kerk, of per link <https://forms.gle/1W3XwEEPpd34FpNu9>.
<https://forms.gle/1W3XwEEPpd34FpNu9>



Harry, Henk, Sicco, Paul, Niels, Peter, Frank, Arend en Daan



In gesprek over beleidsontwikkeling vrouw en ambt

Sinds eind vorig jaar zijn we als Visnet bezig met beleidsontwikkeling rondom vrouw en ambt. In mei werd een gemeenteavond gehouden waarin ds. Van Leeuwen zijn persoonlijke weg schetste in zijn visie rondom vrouw en ambt. Mede naar aanleiding van zijn verhaal konden alle aanwezigen vragen stellen. Gemeenteleden werden opgeroepen om te reageren naar de kerkenraad of de eigen wijkouderling. Verschillende reacties hebben we ontvangen maar de behoefte leeft binnen de kerkenraad om, voordat we een besluit gaan nemen, verder in gesprek te gaan met de gemeente. Daarom willen we iedereen oproepen om bij vragen/opmerkingen over dit onderwerp vooral contact te zoeken met je wijkouderling. Daarnaast organiseren we op **woensdagavond 12 oktober van 19-20 uur** een inloopavond waarbij we graag met jullie in gesprek gaan over dit onderwerp. Leven er veel bezwaren voor het openstellen van het ambt voor vrouwen, leeft dit onderwerp eigenlijk niet of is er juist expliciet de wens om het ambt open te stellen? En welk besluit we ook nemen, hoe zorgen we ervoor dat we als gemeente een eenheid blijven, hoe houden we elkaar vast? De koffie en thee staat klaar op 12 oktober vanaf 19 uur tot 20 uur. Van harte uitgenodigd!

Harry Fikse, Martin Prins, Paul Klaassen

Enthousiasme gezocht en.. gevonden!

Twee weken geleden hebben we een oproep gedaan voor leiding van de jeugdclubs. Dat heeft enthousiaste mensen opgeleverd die of voor het eerst maar ook opnieuw voor het Clubwerk kiezen. Dat betekent dat de meeste groepen kunnen starten!

Maar..

We zoeken voor club groep 3 en 5 nog extra enthousiasme in de vorm van een drietal mensen die kunnen ondersteunen. De club groep 3 is om de week op woensdagmiddag van 15.30- 16.30. Kun jij of ken jij iemand die op dit tijdstip het clubwerk kan ondersteunen? Deze kinderen zullen je dankbaar zijn! Voor groep 5 hebben we een enthousiaste aanmelding om deze groep te gaan leiden we zoeken hier (het liefst) nog 2 mensen bij. Deze club zal om de week op donderdag plaatsvinden van 18.30-19.45 uur.

Om de woorden van onze predikant te parafaseren:

Je mag naar de kerk komen om te ontvangen maar we hebben ook allemaal iets te geven. Voel je je geroep om te ondersteunen? schroom niet en meld je bij het coördinatie team, Mieke Benjamins: 0612402176, Hans Treffers: 0620523683 of Tijmen van Steinvorn: 0620944385

Temperatuur in de kerk een graadje lager

Vanwege het mooie weer hebben we de afgelopen periode de kerk nog niet veel hoeven te verwarmen. Met de herfst en winter op komst zal dit natuurlijk wel nodig zijn. Ook als kerk hebben we te maken met fors hogere tarieven voor gas en elektra. Hierdoor, maar zeker ook vanuit de Groene Kerk gedachte, willen we zuiniger met de energie omgaan. Wat u daar van gaat merken:

- Als eerste de temperatuur. De hal zal bij binnenkomst waarschijnlijk kouder zijn dan u gewend bent.
- Ook willen we de temperatuur in de ruimtes lager zetten.
- Daarnaast proberen we voor activiteiten zoveel mogelijk de begane grond te gebruiken. Deze is beter te verwarmen dan de kelder. Het kan dus zijn dat de planning u vraagt gebruik te maken van de zijzaal of consistorie. Graag uw begrip hiervoor.

**Diaconie: juist nu !**

De afgelopen tijd horen en lezen we veel over stijgende (energie) prijzen en toenemende inflatie. Hier worden wij allemaal mee geconfronteerd: jong en oud, rijk en arm. Maar wat nu als dit inhoudt dat het moeilijk of onmogelijk wordt om aan de financiële verplichtingen te voldoen, het niet meer lukt om de benodigde boodschappen te kunnen kopen, het dus steeds lastiger wordt om de eindjes aan elkaar te knopen ? **Ook binnen onze (kerkelijke) gemeente zullen er mensen zijn die hier mee te maken hebben.**

Als diaconie zijn wij ervoor om, samen met u of jou, te kijken hoe hier een oplossing voor gevonden kan worden. Dit kan betekenen dat wij als diaconie (financiële) ondersteuning bieden of dat wij u of jou in contact brengen met instanties die verder kunnen helpen.

Indien de rekeningen te hoog worden en niet meer betaald kunnen worden willen wij graag de helpende hand aanbieden. Schroom niet om contact met ons op te nemen. Alle verzoeken tot ondersteuning worden vertrouwelijk behandeld.

U / jij kunt ons bereiken via: diaconie@hervormdegemeentehierden.nl of telefonisch:

- Wijk Dorp: 06- 36 30 95 10 Henk Lokhorst
- Wijk Frankrijk: 06-295 359 11 Henk Venema

Zoals hier boven beschreven hebben we op dit moment te maken met een periode waarin het voor steeds meer mensen lastig is om rond te komen. Daarom brengen wij graag ook de spaaractie van supermarkt Vomar bij u onder de aandacht. Bij deze supermarkt aan de Vuldersbrink kan tot 26 november gespaard worden voor een gratis boodschappenpakket.

Bij iedere 10 euro aan boodschappen krijgt u 1 zegel. Bij een volle spaarkaart van 50 zegels kan er een boodschappenpakket worden opgehaald. Deze actie is een mooie gelegenheid om als gemeentelid uw steun aan uw medemens handen en voeten te geven. Wij als diaconie ondersteunen deze actie graag en willen u graag oproepen om de zegels (of volle spaarkaarten) in de bus / doos te doen welke in de hal van de kerk staat.

Uitnodiging vrijwilligersavond Kerk en Vluchteling Harderwijk

Op maandag 10 oktober organiseren we als Werkgroep Kerk en Vluchteling (K&V) Harderwijk in de Wheme (Kerkplein 1) een informatieve én gezellige avond voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij onze activiteiten. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Na de opening om 19.45 uur zijn er korte presentaties van de diverse onderdelen van K&V, zoals de internationale diensten, Vluchtelingmaatjes en House of Joy. Na een korte pauze is er een presentatie over onder meer de diverse fasen in een asielpprocedure, waar vrijwilligers in de praktijk mee te maken kunnen krijgen. We sluiten af met een hapje en een drankje. Alle vrijwilligers zijn van harte welkom, maar ook andere belangstellenden ontmoeten we graag.



Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk



Terugblik op de bevestiging

Een grote welkomsttekst, gemaakt door de schoolkinderen. Een rode loper, nota bene! Heel veel gasten en een volle kerk! Muzikaal werd alles uit de kast gehaald en tientallen mensen waren betrokken bij de hele organisatie. Kortom: wat was het een prachtige dag en wat voelden wij ons enorm welkom! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen we heel hartelijk danken. Het kon niet mooier! Met de grootste dank aan onze Heer!

Even voorstellen...

Dan is het nu misschien een goed moment om mezelf en mijn gezin even aan (jo)u voor te stellen. Ik kom uit Nijkerk. Mijn middelbare schoolperiode heb ik doorgebracht aan het *Farel College* in Amersfoort, waarna ben ik gaan studeren aan de Rijks Universiteit Utrecht. Inmiddels had ik Nienke, mijn vrouw leren kennen. En ja, ze woonde destijds in Harderwijk! We zijn getrouwd (in 1992) en hebben in de jaren die kwamen vier zoons mogen krijgen: Mart, Jesse, Daniël en Taede. De eerste twee werden geboren in de periode dat we verbonden waren aan de Eben-Haëzerkerk in Nijkerkerveen. De laatste twee toen we in de Andreaskerk in Putten mochten werken en kerken. Dertien jaar geleden zijn we verhuisd naar Vriezenveen om daar in de gemeente, in het bijzonder Wijk Zuid aan het werk te gaan. En zoals u waarschijnlijk wel zult weten, wonen we daar nog tot - zo is de planning - juni 2023. Dit seizoen zal ik dan ook veel heen en weer moeten reizen, maar hoop dat te beperken, door van dinsdagmorgen tot donderdagavond hier in het Visnet en in ons vakantiehuisje in Ermelo te verblijven. Wilt u in die dagen een keer spontaan binnenlopen in de studeerkamer van het Visnet (zijingang), van harte welkom! En wat doe je als je niet werkt? Dan klus en pruts ik graag, repareer wat kapot is, doe wat aan filmbewerking - o.a. films die ik met m'n drone kan maken - en loop af en toe een beetje "hard". Sinds kind af aan een fervent liefhebber van Formule 1, dus de laatste jaren is het wat dat betreft smullen.

Op bezoek...

U zult merken dat wanneer ik bij u op bezoek kom, of bij een groep te gast ben, en u vraagt mij of ik een kopje koffie wil, dat ik dan steevast zal antwoorden: "Nee, dank u wel. Doe maar een glaasje water..." Koekje erbij? "Nee hoor, dank u wel." Om teleurstellingen te voorkomen, schrijf ik dit maar even in de Zondagsbrief. Het ligt niet aan (jo)uw koffie. Ik doe dit al vele jaren zo. U hoeft dus met mijn eventuele komst geen rekening te houden.

Catechisaties

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, dus de catechisaties gaan ook weer van start.

Connect 12-15. Afgelopen week is *Connect 12-15* weer van start gegaan, maar... je kunt je nog altijd aanmelden. Hoe? Door gewoon a.s. donderdagavond om 19.00 uur in het Visnet te verschijnen. We heten je welkom en je doet mee! We hopen dat je mee wilt doen. Weet dat je in ieder geval van harte welkom bent!

Belijdeniscatechisatie

Ook de belijdeniscatechisatie gaat binnenkort van start: verdiepende gesprekken over Bijbel en geloof, uitdagende vragen, gesprekken en discussies. Eens in de twee weken komen we daarvoor bij elkaar van 20.00 tot 22.00 uur. Het heet 'belijdeniscatechisatie' omdat aan einde van het seizoen de gelegenheid wordt geboden om belijdenis van je geloof af te leggen. Maar... dat hoeft niet per sé! Zoek je gewoon verdieping in je geloof door gebed en gesprek met anderen, zonder de intentie om belijdenis te doen, dan is deze catechisatie ook zeker iets voor jou. En wie weet denk je aan het eind van het seizoen: ik was het niet van plan, maar ik wil nu toch graag belijdenis doen! Op dit moment hebben zes gemeenteleden zich al opgegeven. Wilt u, wil jij hier ook aan meedoen, dan wil ik je daarvoor van harte uitnodigen. Geef je naam en contactgegevens dan even aan mij door. Via mail: rjkranken66@outlook.com of telefoon/whatsapp: 06-38291107. Ik neem dan weer contact met jullie op om samen de meest geschikte avond te bepalen en voor het eerst bij elkaar te komen.

Doopdienst 9 oktober

Volgende week zondag hoop ik voor het eerst in het Visnet een doopdienst te mogen leiden. Dopen ervaar ik persoonlijk altijd als hoogtepunt. Dus u begrijpt, ik heb er zin in. En er worden s.c.j. in deze dienst 3 kinderen gedoopt, te weten: Jesper (zoon van Kees en Paulien) Hop, Annelotte Stoffelina Johanna (dochter van Erik en Brenda) van de Steeg, en Joseph (zoon van Tijmen en Evera) van Steenvoorn. Met een hartelijke groet, Rob Kranen.

**Gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu":**

- Openingen van deuren: Bid voor openingen in contacten dat we het evangelie kunnen delen. Specifiek bij onze nieuwe burens. Ze zijn net getrouwd en hebben onze leeftijd.

- Roma's: Aan het begin van ons dorp staat een huis die wat Roma -gezinnen met elkaar delen. Ze rijden vaak rond in een busje met hun gezin. Ze worden hier aardig geaccepteerd, vergeleken met andere plekken waar we zijn geweest. Omdat we vaak langs dit huis rijden of lopen komen we vaak de kinderen tegen. Bid dat we een ingang krijgen en dat ze Gods liefde zullen ervaren.

- Mustafa: In onze laatste week in Rotterdam hadden we een leeftijdgenoot ontmoet, en zijn vader is Bosnisch. Nu hebben we hier in Bosnië afgelopen week met elkaar contact gekregen, en dit is erg leuk. Bid dat hij Jezus ontmoet.

- Round Table: Vanuit onze organisatie hebben we aankomend weekend een weekend voor de Balkan. Dit zal bij onze vrienden zijn en wij zullen hun hierbij helpen. Bid dat we een goede tijd samen zullen hebben.

Dankpunten:

- Visa: Eindelijk is het ingeleverd, op 20 september! We wachten op bericht dat we de visa binnen hebben, maar dat kan zo en aantal weken duren. God heeft voorzien, tot op de laatste dag dat het kon worden ingeleverd.

- Huis: Het is zover, morgen verhuizen we naar ons huisje en zullen we er voor het eerst in slapen. Wat hebben we er zin in! We hebben er nog een cadeau van God bij gekregen deze week. Een ander gezin dat met hetzelfde doel als wij in Bosnië waren, zijn met minder leuke redenen weer naar hun thuisland teruggedaan. Ze zijn niet van plan binnenkort terug te komen. Gebed is welkom voor dit gezin. Ze hebben hun spullen ondergebracht bij iemand anders, en na wat contact mogen wij de spullen kopen en krijgen! Wat een mega zegen is, want het is precies alles wat we nodig hebben en anders zouden moeten kopen aankomende weken. Denk aan pannen, bekers, bakspullen, speelgoed voor de kinderen, kasten, een 2 persoons bed voor ons, en nog meer!

Voedselbank

Het is dankbaar om iets van onze overvloed te kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed kunnen gebruiken kunt u praktisch ondersteunen door de voedselbank te sponsoren. Let op: in verband met de wijziging dat de kerkdiensten weer volledig kunnen worden bezocht, is het inlevermoment op **zondag 9 oktober** voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.

**Kruidenmix voor kip of gehakt (z. zout)
Roizijnen /krenten /zuidvruchten
Toiletpapier (6 rol)**

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank.



Ha.....

HEB JIJ ER OOK WEER ZIN IN?

Wij wel en staan klaar in de startblokken voor een nieuw clubseizoen.

En je raadt het al, dat doen we voor **JOU!**

Voel je dus van harte welkom bij één of meerdere activiteiten die we hieronder aanbieden.

Daarnaast organiseert ook **The Basement** een paar keer dit seizoen **toffe jeugdactiviteiten**.

Wil je eerst meer informatie?

Trek Lizette 06-12095448 of Wietse 06-52065094 even aan de mouw of bel of app. :)

Dikke hug van Marja, Anouk, Lizette, Sicco, Dave, Rick, Jeroen, Aart, Evert-Jan, Daan en Wietse

12 - 15 connect

Donderdag - jeugdruimte

29sep - 6okt - 20okt - 3nov - 17nov
1dec - 15dec - 12jan - 26jan - 9feb
23feb - 9mrt - 23mrt - 6apr - 20apr

19:00
20:00

16+ connect

Maandag - jeugdruimte

3okt - 17okt - 31okt - 14nov - 28nov
12dec - 16jan - 30jan - 13feb
27feb - 13mrt - 27mrt - 7apr - 1mei
15mei - 5jun - 19jun - 3jul

20:00
21:00

Sebanja

Zaterdag - jeugdruimte

1okt - 15okt - 29okt - 12nov - 26nov
10dec - 7jan - 21jan - 4feb - 18feb
11mrt - 25mrt - 8apr

19:30
21:30

JV Café

Zondag - jeugdruimte

2okt - 16okt - 30okt - 13nov - 27nov
11dec - 8jan - 22jan - 5feb - 19feb
12mrt - 26mrt - 9apr

na de dienst
22:00

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.