



21 augustus 2022

Erediensten

Zondagochtend hoopt dominee Reitsma voor te gaan. Hij preekt uit Exodus 33:12-23 en 34:6 en 7. En uit Romeinen 9:6-18.

In de dienst van zondagavond hoopt dominee Roest voor te gaan. Hij preekt uit Psalm 121, Spreuken 4: 20-27 en Filippenzen 4: 1-9.

Trouwdienst

Op vrijdag 26 augustus is de trouwdienst van Erik van de Brug en Jeltsje Meijer. De dienst begint om 15.00 uur en wordt gehouden in Het Visnet. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Het adres is: Weverskamp 67, 3848 CP Harderwijk

HIGH COFFEE

Op 4 september is de jaarlijkse high coffee. Na de openluchtdienst, die om 10.30 uur begint, is iedereen van harte welkom om koffie, thee of limonade te komen drinken. Elk jaar wordt er van alles gebakken door gemeenteleden. Een gezellig samenzijn met veel gesmikkel en gesmul. We vinden het erg leuk als je iets wilt maken of kopen. In de hal liggen de intekenlijsten waarop je kunt invullen wat jij van plan bent. Voor de kinderen staat er ook wat lekkers klaar. U kunt het "lekkers" vóór de dienst brengen in de kerk. Als er vragen zijn kun je mailen naar annemariebruggen@gmail.com.

Ouderenreisje D.V. dinsdag 20 september 2022

De afgelopen 2 jaar is het niet mogelijk geweest maar dit jaar willen we er weer gezellig samen op uit. Gaat u mee dan graag om **12:45 uur aanwezig** zijn bij de Dorpskerk. Met de bus vertrekken we om 13 uur naar een leuk en mooi adres voor iedereen toegankelijk en waar iedereen zich kan vermaken. Hierna rijden we naar een restaurant voor een lekker diner en we verwachten tussen 20-21 uur weer bij de Dorpskerk aan te komen.

Wanneer u het gezellig vindt om mee te gaan kunt u zich vanaf

22 augustus t/m uiterlijk 1 september opgeven bij ; Sjirk van Looyengoed tel 0341-452374 / 06-51991661 of Wiene Franken 06-39247374.

Indien u echt niet zelfstandig naar de Dorpskerk kunt komen, bestaat er de mogelijkheid dat u wordt opgehaald.

Diensten:

Zondag 21 augustus

09.30 uur Prof. B.J.G. Reitsma (Ermelo)
18.30 uur Ds. G.J. Roest (Gouda)

Collecten:

1^e Werk van de diaconie
2^e Kerk en eredienst

Zondag 28 augustus

09.30 uur dhr. Sijmen Reehoorn (Kampen)
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen
(Bevestiging Ambtsdragers)

Gebedspunten:

Bidden voor alle kinderen en leerkrachten nu de scholen weer gaan beginnen
Bidden voor jongeren die gaan studeren
Bidden voor het werk van de voedselbank

We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar: gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl

Contact gebedskringen:

Sicco Jongsma, Geitenkamp 29
Tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl

Website:

www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/

Contactadressen:

Scriba

Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT Harderwijk
Tel. 417355 scriba.visnethierden@gmail.com

Kopij:

Gerard Epe, Walsekamp 12 tel. 418940
b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag, bij voorkeur via mail, aan te leveren.
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com

Organist 21 augustus

09.30 uur Niels
18.30 uur Anton

Zending:

Nieuwe zendingsproject "(Ga nu)", pionieren in de Balkan

Op deze zondag, 21 augustus,

is er KND voor de groepen 7 en 8. Ook zal er ook namens de KND afscheid genomen worden van de kinderen die de basisschool en dus de KND verlaten.

**Voedselbank**

Het is dankbaar om iets van onze overvloed te kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed kunnen gebruiken kunt u praktisch ondersteunen door de voedselbank te sponsoren. **Let op:** in verband met de wijziging dat de kerkdiensten weer volledig kunnen worden bezocht, is het inlevermoment **op zondag 28 augustus** voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.

**Pak melk
Zak appels
beschuit**

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank.

**Gebedspunten Roan en Inge Drost
Zendingsproject "Ga nu"**

- Hoop in het land. We horen veel verhalen en spreken (tot zover we de taal kennen) veel mensen. Veel mensen willen weg uit het land, en hebben het moeilijk. Natuurlijk ook omdat er nog veel trauma's zijn en de oorlogspijn op sommige plekken nog zichtbaar is. We bidden voor hoop voor dit land. Voor manieren om het weer op te bouwen, en dat eerlijkheid en vrede hier weer zal zijn.

-De aankomende maand en wij. Afgelopen weken was de familie van Inge hier om te helpen en om het land weer te zien. We hebben een hele goede tijd gehad en het was fijn om ze hierin mee te nemen. Nu gaan ze aankomende donderdag weg, en we weten dat dat niet makkelijk zal zijn voor ons allemaal. We bidden dat we als ouders onze kinderen er goed in mogen begeleiden. Het is toch wennen zo'n leven, dat de mensen die je liefhebt niet om de hoek wonen en afscheid normaal zal gaan worden in de relaties. Wij zijn in deze weken enorm ver gekomen met het huis, zie onderstaand dankpunt. We moeten nu nog onze badkamer maken (op dit moment worden de leidingen afgemaakt), het laminaat over de vloer leggen en de muur stuken. Dan nog wat meubels kopen en klaar zijn we! Bid dat het goed zal gaan aankomende maand

Gebedskringen:

Dinsdag 08.45uur Vrouwen
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)
Woensdag 08.30 uur Vrouwen
Vrijdag 06.30 uur Mannen
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen

Contactadres Beeld en Geluid:

Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl

Diaconale Hulpdienst:

kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen (ook als u hulp kunt bieden)

Contact via Mw. Anne Venema (426298) of

HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Ruimte reserveren Visnet

visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl

Of u kunt een berichtje sturen naar 06-23069004

Bij voorkeur zoveel mogelijk via de mail.

Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de gewenste datum!

**Dankpunten:**

- Contacten in de buurt. In een van de eerste weken dat we hier waren, kwam er een buurvrouw naar ons toe met een paar komkommers. Ze heette ons van harte welkom in het dorp. Een week later kwam haar moeder met hetzelfde cadeau. Toen ik de dochter weer tegenkwam, vroeg ik haar waar ze woonde. Ze legde het uit en nodigde me uit om een keer langs te komen. Roan ontmoette een buurman waar we ook werden uitgenodigd. Met onze directe burens hebben we wat meer contact. Ze hebben ook een winkeltje dus wat meer reden om daar regelmatig te komen.

- Roan zijn schouder. Afgelopen week gaat het erg goed met Roan zijn schouder. Hij is weer wat aan het scheppen, en merkt dat het echt een stuk beter gaat. Het gaat echt top zelfs. Dank God!

- Alle hulp. We hebben deze weken erg veel hulp. Onverwachts, (voor ons) kwam er een groep uit Amerika om hier een week te zijn. Ze wilden wat doen, dus hielpen ze ons met het huis. Afgelopen week kwam er een groep uit een Franse kerk. Ze hebben hier een kinderkamp georganiseerd. Maar ze hadden ook plannen om ons te helpen. Gisteren was dag 4 dat ze ons hielpen, en hoe! Er zat ook een elektriciën tussen, die heeft alle elektriciteit gecheckt. Morgen komen ze voor een laatste dag, en leggen ons laminaat erin. En het laminaat willen ze ook nog voor ons betalen. Wat een zegen. Gisteren is een vriend van Roan uit NL gekomen om te helpen met de badkamer.

Gebedsmoment ter verootmoediging in deze tijd

Beste bidders van Harderwijk en Hierden, Wij leven in een uiterst onrustige en heftige tijd. Dit geldt voor de wereld, maar zeker ook voor ons eigen land. Alle zekerheden, waar wij als mensheid dachten op te kunnen vertrouwen, vallen weg. Een pandemie, waar wij geen enkele grip op hebben, een klimaatverandering, die onheilspellend lijkt, met als gevolg al meerdere jaren, grote droogte in ons eigen land en Europa, en een oorlog die vlakbij gevoerd wordt met vele vluchtelingen tot gevolg. Een vluchtelingenstroom, die wij niet aan kunnen, een woningen tekort, een personeel tekort, sterk oplopende kosten, met als gevolg een samenleving die de overheid wantrouwt, die agressief is, ontevreden is, die snel geïrriteerd is etc. Polarisation. Kortom heel veel nood op onze planeet, en dan noemen we nog niet eens de dreiging van dictaturen zoals Rusland, China, Noord Korea en de Taliban. De hongersnood en natuurrampen en branden die gaan en komen en die Gods schepping vernietigen. En de mens, die voortdurend onrustig zoekt naar oplossingen, wanhopig is en maar niet meer tot oplossingen kan komen. Een samenleving die het niet meer van God, de Grote Regisseur, verwacht. Heel graag willen wij, als christenen van Harderwijk (misschien een minderheid) Hem onze schuld belijden. Dat wat de mensheid heeft gedaan met zijn schepping, hoe wij als mensheid zelf god willen zijn en denken dat wij het op kunnen lossen, maar denk ook aan zaken op medisch en ethisch vlak. Hoe God verdween uit een christelijk Europa en Nederland. Maar nog meer, willen wij ook al de genoemde nood bij Hem brengen, hem smeken om hulp, om uitredding en Zijn ingrijpen. Alleen van Hem mogen wij onze hulp verwachten. Heer ontferm U.

De kerk die het licht van God mag laten zien in een duistere wereld.

Daarom willen wij als bidders van alle kerken in Harderwijk en Hierden bij elkaar komen om deze nood bij God neer te leggen en Hem bidden om uitredding. Dit willen we doen op **maandag 22 augustus om 19.30 uur in het Visnet.**