



19 juni 2022

Erediensten

Aankomende zondagochtend is er een doopdienst!
De kinderen die gedoopt zullen worden zijn;
- Fleur van der Vrugt, dochter van Cor en Ellen, zusje van Loïs (*Hanenkamp 33, 3848 AD in Harderwijk*)
- Ilse van de Brug, dochter van Erik en Jeltsje (*Weverskamp 67, 3848 AD in Harderwijk*)
- Vivienne Mons, dochter van Dave en Lizette, zusje van Lauren en Collin (*Metten Gerritskamp 21, 3848 CV in Harderwijk*) We wensen de doopouders een hele mooie dienst toe. Dat de zegen van de doop voelbaar ze mee mag gaan!

In deze dienst hoopt dominee van Leeuwen voor te gaan. Hij schrijft over deze dienst het volgende; *In de dienst van zondagmorgen, waarin ook drie meisjes het teken en zegel van Gods verbond zullen ontvangen, lezen we uit 2 Timotheüs 2:1-13. Het lijkt wel een doopbrief die Paulus aan zijn zoon schrijft: 'mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is'. Net als de ouders al op de doopzitting deelden, verwachten zij voor hun kind geen gemakkelijk leventje. Zoiets houdt Paulus Timotheüs ook niet voor. Zeker niet 'verbonden aan de Naam en dienst van de Heer', zoals ook het doopformulier in het Visnet, verwoordt. Maar wat dan wel? En vooral: hoe dan wel? Hoe kan er voldoende vertrouwen zijn om het leven te leven, te staan in de dienst van de Heer? Daar schrijft Paulus heel belangrijke dingen over aan Timotheüs. En wij horen ze vandaag. Lees het alvast een keer door en vraag je af: wat spreekt aan? Wat schuurt? Waar raakt het mogelijk aan de inhoud van de doop? Kan ik hiermee vandaag ook verder? En zie biddend met mij uit naar de dienst die God ons geeft, waarin drie gezinnen een veilige en ook feestelijke plek mogen ontvangen.*

Zondagavond is dominee Kranen de voorganger. We lezen uit Exodus 3:1-14 (HSV), met als thema: "Gods almacht in twee woorden..." Dominee Kranen schrijft over deze dienst het volgende: *Als je de Bijbel openslaat kan je al snel het gevoel bekruipt, dat het met die almacht van God toch niet zo goed gesteld is, als we wel denken. Vanaf Genesis 3 gaat het al mis, gaat de mens z'n eigen gang, en lijkt God eerder weerloos dan almachtig. Hoe kan dat? Wil je eerbiedig over God kunnen spreken, dan zul je dat op dezelfde manier moeten doen, als ons al vroeg wordt geleerd; eerbiedig spreken met een ander is "spreken met twee woorden". Zo ook: spreken met twee woorden over de almacht van God.*

Diensten:

Zondag 19 juni

09.30 uur Ds. M. van Leeuwen (Doopdienst)
18.30 uur Ds. R.J. Kranen (Vriezeveen) Leerdienst

Collecten:

1^e Werk van de diaconie
2^e Kerk en eredienst

Zondag 26 juni

09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom)
18.30 uur Ds. A. Visser (Harderwijk)

Gebedspunten:

Bidden voor Burkina Faso waar afgelopen week een golf van geweld is geweest
Bidden voor alle vluchtelingen wereldwijd
Bidden voor voldoende clubleiding voor het komende seizoen
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl

Contact gebedskringen:

Sicco Jongsma, Geitenkamp 29
Tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl

Website:

www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/

Contactadressen:

Scriba

Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT Harderwijk
Tel. 417355 scriba.visnethierden@gmail.com

Kopij:

Gerard Epe, Walsekamp 12 tel. 418940
b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag,
bij voorkeur via mail, aan te leveren.
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com

Organist 19 juni

09.30 uur Kees Ploeger
18.30 uur Anton de Jager

Zending:

Nieuwe zendingsproject "**(Ga nu)**", pionieren in de Balkan

Gebedskringen:

Dinsdag 08.45uur Vrouwen
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)
Woensdag 08.30 uur Vrouwen
Vrijdag 06.30 uur Mannen
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen

**Voor in de agenda: komst ds. Rob Kranen.**

Inmiddels weet onze gemeente al een heel aantal weken dat ds. Rob Kranen van harte 'ja' heeft gezegd tegen het op hem uitgebrachte beroep. De reacties daarna liegen er niet om: het leidde tot grote dankbaarheid en vreugde binnen én buiten het Visnet. Met de preek van afgelopen zondagochtend in het achterhoofd kunnen we zeggen: soms moet je God -in vertrouwen- 'de tijd geven' om Zijn plan uit te voeren....Sindsdien is er veel gebeurd; de preekroosters zijn aangepast aan de nieuwe situatie (dus: gastpredikanten afgezegd), en er zijn allerlei afspraken gemaakt. Intussen 'regent' het vanuit de gemeente tips voor woonruimte voor het gezin Kranen; de kerkrentmeesters zijn daar volop mee aan de slag. En -niet onbelangrijk- er is een datum, vastgesteld voor de intrede- en bevestigingsdienst, dat wordt **zondag, 25 september, om 09.30 uur**. Dominee van Leeuwen zal dan Rob bevestigen in zijn nieuwe ambt. We zien er naar uit!

Leerdienst op zondagavond:**Is God werkelijk zo almachtig?**

Onze nieuwe predikant, Ds. Rob Kranen, zal de dienst verzorgen. De dienst zal weer een interactief karakter hebben. Dan is het fijn om zoveel mogelijk vooraan te gaan zitten. Centrale thema is: Is God werkelijk zo almachtig? Dit is een vraag die veel mensen bezig houdt. Zeker als je in het groot het nieuws volgt of in het klein je eigen uitdagingen moet aangaan. Wat zegt de Bijbel hierover en hoe helpt je dat om blijven volharden in geloof, hoop en liefde. Het Schriftgedeelte dat we lezen is Exodus 3:1 - 14a (HSV). Niels Tromp zal de liederen begeleiden.

Contactadres Beeld en Geluid:

Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl

Diaconale Hulpdienst:

kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen (ook als u hulp kunt bieden)

Contact via Mw. Anne Venema (426298) of

HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Ruimte reserveren Visnet

visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl

Of u kunt een berichtje sturen naar 06-23069004

Bij voorkeur zoveel mogelijk via de mail.

Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de gewenste datum!

**Uitzending Roan en Inge.**

Op zondag 26 juni zullen Roan en Inge en hun kinderen worden uitgezonden naar Bosnië. Zij zullen daar voor onbepaalde tijd verblijven om onder de moslims daar, het evangelie en de liefde van God te delen. Het is bijzonder en ook best spannend hoe God het op hun hart legt om dit te gaan doen. Na een lange voorbereiding via de organisatie F, in Rotterdam mogen zij nu echt gaan.

Wij, als gemeente, vinden het ook bemoedigend, hoe dit jonge stel, in vertrouwen op de leiding van God dit avontuur aan gaat. Wij roepen de gemeente dan ook op om zowel praktisch (financieel) als ook geestelijk (gebed) hen te ondersteunen. Momenteel zijn ze bezig om een huis te kopen, dat daarna ook nog verbouwd en ingericht moet worden. Tevens zal Roan proberen om daar een eigen bedrijf op te zetten om zodoende ook makkelijker in te burgeren in de gemeenschap daar om zo contacten op te bouwen. De uitzenddienst begint om 09.30 uur in de Dorpskerk. Ook gemeenteleden vanuit het Visnet, die er graag bij willen zijn, zijn van harte uitgenodigd. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Roan en Inge Gods zegen toe te wensen. Ook is er gelegenheid om koffie te drinken. In vervolg daarop nemen Roan en Inge verder afscheid in de zaal achter de dorpskerk van familie en vrienden.

Wij, als zendingscommissie houden u graag op de hoogte en wij doen tevens ook nog een dringend beroep op u allen, om Roan en Inge financieel te ondersteunen. Vooral de eerste jaren kunnen zij extra ondersteuning heel goed gebruiken. U kunt dit aangeven via onze penningmeester Marien van den Nagel, mvdnagel@hotmail.com. Naast de zendingscommissie is ook het Thuisfrontteam (TFT) actief rond Roan en Inge. Zij ondersteunen hen praktisch en geestelijk en verzorgen de nieuwsbrieven.

De zendingscommissie, Sjaak Verboom

Gebedspunten:

- Bid voor het laatste keer samen komen als F kandidaten team.

Komende vrijdag hebben we een samenkomen met elkaar als kandidaten van F. Aankomende zomer vertrekken wij, een ander gezin gaat naar een ander land en 3 andere stellen blijven nog een poos in Nederland. We hebben 2 jaar lang met elkaar intensief opgetrokken en het zal een vraag zijn wanneer we elkaar weer zien.

- Bid voor kracht in het afronden van dingen en relaties. Aankomende week zal ook de laatste werkweek zijn van Roan. En zoals een spreekwoord zegt, de laatste lootjes wegen vaak het zwaarst.

- Bid voor voorziening. Onze auto heeft het begeven afgelopen donderdag, we hebben nu een leenauto en vanaf donderdag zullen we zonder auto zitten.

Dankpunten:

- Dank voor een nieuw contact in Rotterdam. Zijn vader is Bosniak en hijzelf is christen (wat bijzonder is want Bosniak=moslim). Zijn vader woonde een half uur van het dorp waar we willen gaan wonen vandaan. Hij en zijn ouders bezoeken nog vaak de plaats en hebben dus nog veel contacten daar. We zien mogelijkheden voor als we daar wonen op werkgebied.

- Dank voor een prachtig opwekkingsweekend. God was aan het werk en we hebben mooie mensen mogen spreken.

**'Harderwijk geeft warmte' Kerken starten noodfonds compensatie energiekosten**

Om Harderwijkers en Hierdenaren met een laag inkomen tegemoet te komen in hun sterk gestegen energiekosten starten de kerken en moskeeën, de Gemeente Harderwijk en Zorgdat met het Noodfonds compensatie energiekosten. De opzet is dat mensen die hun 400 euro belastingvoordeel niet zelf nodig hebben, dit bedrag geheel of deels schenken aan stadgenoten die hun fors gestegen energienota's niet kunnen betalen.

De regering compenseert elk Nederlands huishouden dit jaar wegens de sterk gestegen energiekosten met ongeveer 400 euro korting op de energiebelasting. Die wordt, enigszins onzichtbaar, uitgekeerd via een verlaging van de energiebelasting. Veel mensen zullen deze 400 euro zelf eigenlijk niet nodig hebben, bijvoorbeeld doordat hun voordelige energiecontract voorlopig nog doorloopt of doordat ze met zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen hun energiekosten laag weten te houden.

De Harderwijkse kerken en moskeeën gaan deze 'overnodige' bedragen nu, in navolging van andere gemeenten, inzamelen in een noodfonds voor compensatie energiekosten. Onder het motto 'Harderwijk geeft warmte' roepen zij de Harderwijkers en Hierdenaren op hun 400 euro of elk ander bedrag te storten op bankrekening NL95 RABO 0128 473 002 t.n.v. Stichting Zorgdat onder vermelding van 'Harderwijk geeft warmte'. Zorgdat (met ANBI-status) regelt het beheer en de steunaanvragen samen met 2 leden van onze werkgroep. Aanvragers worden geholpen door middel van tegoedbonnen voor een supermarkt, er wordt geen cash geld gegeven. Aanvragen hiervoor (ook voor niet-kerkleden uit uw omgeving!) kunnen worden gedaan bij Janny Bast, tel 06 20142259 of jannybast@solcon.nl en bij Derk Rougoor, tel 06 20230848 of derkrougoor@hotmail.com.

Wij roepen u op ruimhartig van dit noodfonds gebruik te maken, als schenker of als aanvrager.

Namens 'Harderwijk geeft warmte'

Jan van der Kolk voorzitter
tel 06 20411688
Marja Bakker secretaris
Tel. 06 44772207
Hans Konijnenbelt algemeen bestuurslid

Inzage concept jaarrekening 2021 College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen

De jaarrekeningen 2021 zijn in concept gereed. U kunt deze als lid van de Hervormde Gemeente Hierden inzien bij het Kerkelijk bureau op dinsdag 21 juni en donderdag 23 juni van 9.00 tot 16.00 uur. Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in Het Koetshuis (achter de Dorpskerk). Het adres van het Koetshuis is Zuiderzeestraatweg 149, Hierden. Graag vooraf eerst even bellen als u langs wilt komen. De administratie is bereikbaar onder telefoon 0341-452027 en bij geen gehoor 06-23583808

College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen

Voedselbank

Het is dankbaar om iets van onze overvloed te kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed kunnen gebruiken kunt u praktisch ondersteunen door de voedselbank te sponsoren.

Let op: in verband met de wijziging dat de kerkdiensten weer volledig kunnen worden bezocht, is het inlevermoment **op zondag 26 juni** voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.

**Kuipje halvarine
Pak zuiveldrank (zonder suiker)
Fritessaus/ mayonaise**

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank.

BUTENSPEL

VISNET & DORPSKERK

2 JULI



Neem het op tegen je vrienden & sport gezellig mee!
Opgeven **verplicht** ivm organisatie, tot 19 juni via:

✉ thebasementvisnet@gmail.com

📞 06-23128593



10:00 - 12:00 - Groep 3-8
15:00 - 18:00 - 12 - 16 jaar
19:00 - 22:00 - 17+

Voor de kleintjes
een springkussen!





Stadium beleidsontwikkeling vrouw en ambt

Sinds eind vorig jaar zijn we, de kerkenraad en de gemeente, bezig met beleidsontwikkeling rondom vrouw en ambt. Er is ruim tijd genomen om zich te verdiepen in de standpunten van voor- en tegenstanders. Als leidraad was er een leeslijst. Alle kerkenraadsleden hebben die gekregen. Alle gemeenteleden waren via de zondagsbrief ook in de gelegenheid de lijst op te vragen en te raadplegen. Daarnaast stond het eenieder vrij om zelf een weg te zoeken in de verschillende standpunten.

In april was er een extra kerkraadsvergadering waarin alle vragen, die gaandeweg de oriëntatie opgekomen waren, gedeeld en zo mogelijk beantwoord werden door ds. Prosman.

In mei werd een gemeenteavond gehouden waarin ds. Van Leeuwen zijn persoonlijke weg schetste in zijn visie rondom vrouw en ambt. Mede naar aanleiding van zijn verhaal konden alle aanwezigen vragen stellen. Gemeenteleden werden opgeroepen om te reageren naar de kerkenraad of de eigen wijkouderling. Verschillende reacties hebben we ontvangen.

Op 1 juni was er een extra kerkenraadsvergadering. Doel van de vergadering was om te inventariseren hoe alle individuele kerkenraadsleden tot een persoonlijke standpunt gekomen zijn. Duidelijk werd dat er twee argumenten zijn om een keuze te maken. Een inhoudelijke, theologische, keuze enerzijds en een praktische pastorale afweging anderzijds. Als kerkenraad hebben wij de argumenten en standpunten in een open gesprek met elkaar gedeeld, maar hier nog geen conclusies uit getrokken of besluiten genomen.

Er is op dit moment geen noodzaak om overhaaste besluiten te nemen. Vanuit pastorale overwegingen willen wij daarom samen met de gemeente optrekken in de visie van vrouw en het ambt en met elkaar in gesprek gaan. Dit hebben we ook als feedback van een aantal gemeenteleden gekregen naar aanleiding van de gemeenteavond. Dat zou dan tijdens een extra ingelaste gemeenteavond moeten gebeuren. Wellicht ergens in september of oktober. Tegelijk staat het iedereen vrij om schriftelijk of mondeling een kerkenraadslid aan te spreken en het eigen standpunt te delen. Sterker, we moedigen de gemeente daartoe aan. Uiteindelijk is het zo dat ruim 150 gemeenteleden de gemeenteavond bezochten, maar onze gemeente is natuurlijk veel groter dan dat.

De zomerperiode is wellicht een goede tijd om nog eens na te denken over de positie die onze zusters in de gemeente mogen innemen.

Wordt vervolgd.