

**22 mei 2022****Erediensten**

In de dienst van zondagochtend hoopt dominee Kranen bij ons op beroep te komen preken. Spannend! We zien uit naar een mooie dienst, met gelijk ook een gezellig samenzijn als gemeente. Lekker weer bijtanken na de corona-stilte! Bent u er ook bij?!

De Bijbellezingen zijn zondagochtend uit Genesis 21:1-21 (NBV'21) en 2 Korintiërs 12:7-10 (HSV). Het thema van de dienst is: 'Mijn genade is voor jou genoeg'.

Dominee Kranen schrijft: "*Een doorn in het vlees*"... *dat is pijnlijk. Maar waar had Paulus het eigenlijk over, toen hij dat schreef? En dan dat bijna mysterieuze antwoord van God: "Mijn genade is voor jou genoeg!" Wat is die genade dan precies? Bij Abraham en Sarah wordt al duidelijk, waar dat over gaat. En waarom die genade niet via Ismaël maar via Izaäk loopt.*

Zondagavond is er een Celebrationsdienst. Verdere informatie hierover vind u verderop in de zondagsbrief.

Celebrationsdienst GoedFout!

"Ik ga elke zondag naar de kerk, want dat moet voor mijn geloof."

Vanavond is er weer een Celebrationsdienst om 18.30 uur. Het thema van de dienst is GoedFout! Pieter Both van de Regenboog komt ons vertellen over fouten maken binnen het geloof. Er komt een toffe band uit Nunspeet en vergeet vooral je telefoon niet voor de mentimeter. Er zijn zoals je ziet ook stellingen, dus de stelling boven aan dit stukje is om alvast even op te warmen. We zijn heel blij dat we deze dienst weer samen mogen komen in de kerk. We hopen veel jongeren te zien!

Groetjes de Celebrations commissie.

PS: Na de dienst is er ijs

Diensten:**Zondag 22 mei**

09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Vriezeveen)
18.30 uur Ds. Pieter Both (Celebrations)

Collecten:

1^e Werk van de diaconie
(Avonddienst voor Servië - jongerenreis)
2^e Kerk en eredienst

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)

09.30 uur Ds. C. van Dam (Ermelo)

Zondag 29 mei

09.30 uur Ds. H. Brandsen (Viering H.A.)
11.45 uur Ds. H. Brandsen (Viering H.A. zieken)
18.30 uur Ds. J. Prosman (Nijeveen)
(Viering en dankzegging H.A.)

Gebedspunten:

Bidden voor de examenkandidaten
Bidden voor het volk van Noord Korea i.v.m. Corona en hongersnood
Bidden voor de voorbereidingen van de gebeds-meerdaagse

We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl

Contact gebedskringen:

Sicco Jongsma, Geitenkamp 29
Tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl

Website:

www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/

Contactadressen:**Scriba**

Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT Harderwijk
Tel. 417355 scriba.visnethierden@gmail.com

Kopij:

Gerard Epe, Walsekamp 12 tel. 418940
b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag,
bij voorkeur via mail, aan te leveren.
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com

Organist 22 mei

09.30 uur Kees Ploeger
18.30 uur Band

Zending:

Nieuwe zendingsproject "**(Ga nu)**", pionieren in de Balkan

Zondag 22 mei KND voor groep 7/8

**Gebeds-Meer-Daagse**

Op Hemelvaartsdag hopen we te starten met de Gebeds-Meer-Daagse. Negen avonden samen zingen, samen bidden samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen (met broeders en zusters wereldwijd) willen we verwachtingsvol uitzien naar het Pinksterfeest. U/ jij bent van harte welkom elke avond van 26 mei t/m 3 juni om 19.30 uur in het Visnet voor het gebedsmoment van ongeveer een uur. Elke avond zal er ook een thema centraal staan waar we ook voor willen bidden en daarnaast uiteraard wat er allemaal speelt in de gemeente, onze stad/ dorp en wereldwijd.

Wees welkom, Evert en Sicco

Voedselbank

Het is dankbaar om iets van onze overvloed te kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed kunnen gebruiken kunt u praktisch ondersteunen door de voedselbank te sponsoren. het inlevermoment is op **zondag 29 mei** voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.

Kleine pot jam
Pak houdbare zuiveldrank
Kuipje halvarine

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank.

Zoektocht naar (hulp)koster

Alweer een periode zijn we op zoek naar een nieuwe koster voor onze wijk. Helaas tot nu toe zonder resultaat. Graag willen we u daarom nogmaals vragen om na te denken voor wie dit misschien wel iets zou kunnen zijn.

De afgelopen periode hebben we met een aantal mensen het werk van Aalt en Willy overgenomen. Deze groep met mensen willen we heel graag uitbreiden. Dus ook voor de functie hulpkoster staan we open. Heeft u niet de hele week tijd, of juist in het weekend niet, neem dan ook gerust contact op zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn om de taken te verdelen.

U kunt ons telefonisch maar natuurlijk ook via de mail bereiken op de onderstaande gegevens.
Peter Boonen, 06-13252817,
secretariskerkrentmeesters@hervormdegemeentehierden.nl

Alvast bedankt,
Het college van kerkrentmeesters

Gebedskringen:

Dinsdag 08.45uur Vrouwen
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)
Woensdag 08.30 uur Vrouwen
Vrijdag 06.30 uur Mannen
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen

Contactadres Beeld en Geluid:

Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl

Diaconale Hulpdienst:

kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen (ook als u hulp kunt bieden)
Contact via Mw. Anne Venema (426298) of
HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Ruimte reserveren Visnet

visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl
Of u kunt een berichtje sturen naar. 06-23069004
Bij voorkeur zoveel mogelijk via de mail.
Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de gewenste datum!



Dominee Rob Kranen is beroepen!

Wat is er gebeurd en wat staat er nog te gebeuren? Zoals eind april is bekendgemaakt, zijn er door de wijk- en algemene kerkenraad positieve besluiten genomen die de weg vrijmaakten om dominee Rob Kranen te beroepen, tenzij de gemeente bezwaar zou maken tegen de gevolgde procedure. Dat laatste is niet gebeurd, dus was er geen enkele belemmering meer om het beroep uit te brengen. Een verheugende fase in het beroepingswerk! Vorige week dinsdag was het zo ver: drie leden van de kerkenraad/beroepingscommissie togen naar Vriezenveen om de beroepsbrief te overhandigen aan Rob Kranen. Daar werden we verwelkomd door Rob en zijn vrouw Nienke (ze willen graag met de voornaam aangesproken worden) en twee van hun vier zonen. We hadden een heel goed en plezierig gesprek met elkaar, over uiteenlopende onderwerpen. Rob gaf aan dat hij en Nienke het op hem uitgebrachte beroep zeer serieus nemen. Ze zijn er biddend mee bezig en verwachten dat de Heer hen hierin de weg zal wijzen. We hebben het gesprek kunnen benutten om afspraken te maken over het bij ons preken 'op beroep', de kennismaking en dergelijke. Hieronder de belangrijkste afspraken:

Wat staat er binnenkort te gebeuren?

- Woensdag 18 mei krijgen Rob en Nienke een rondleiding door Het Visnet en de wijk Frankrijk. Dan volgt er een kennismaking met het Kerkelijk Bureau in Hierden en met dominee van Leeuwen.
- 's Avonds spreken ze met de jeugd(leiding) en daarna volgt een kennismaking met de voltallige kerkenraad.
- Op zondag 22 mei preekt dominee Rob Kranen in de ochtenddienst bij ons.
- Na de dienst is er eerst koffie, gevolgd door een gesprek tussen Rob en de gemeente. Daarbij is er volop gelegenheid om vragen te stellen. **Doe dat ook vooral!** Vindt u/vindt jij het lastig om dat mondeling te doen? Dan kan de vraag op papier ingeleverd worden in de doos in de hal van de kerk.
- Na het gesprek met de gemeente is er een High Coffee, verzorgd door....: u / jou. Eet smakelijk! En ontmoet Rob en Nienke. (Heb je nog niets kunnen inleveren voor de High Coffee en wil je dat alsnog? Bel of app dan naar Daniëlle van de Beek: 06-522 945 66.
- Rob en Nienke maken tijdens de High Coffee kennis met de verschillende "taakgroepen" in onze gemeente, zoals pastoraat, samenkomsten, vorming en toerusting en missionair.
- In de daaropvolgende week heeft Rob een gesprek met de kerkrentmeesters.
- Uiterlijk 31 mei zal Rob zijn (hun) besluit kenbaar gemaakt moeten hebben.

Wonen.

Rob en Nienke hebben de kerkenraad gevraagd om nog een jaar in Vriezenveen te mogen blijven wonen, mocht het beroep worden aangenomen. Dit onder meer in verband met het afstuderen van hun jongste zoon. In dat jaar zal Rob zelf drie dagen per week in onze wijk Frankrijk zijn en in de buurt overnachten. De kerkenraad heeft dit verzoek ingewilligd; immers, voor de gezinssituatie van de familie Kranen is dit écht gewenst, én het geeft onze gemeente de tijd om passende woonruimte te vinden. Rob zal tijdens het gesprek met de gemeente het een en ander toelichten.

Spannend?

Persoonlijk vind ik de komende weken aan de ene kant wel 'spannend'. Zal onze gemeente na tweeënhalf jaar weer een herder en leraar hebben? Dat is ook spannend. Aan de andere kant -en die kant overheerst- mogen we er heel rustig onder zijn. De beroepingscommissie heeft tijdens het hele traject Gods leiding gezocht en Hem daarom gebeden. Er is gedaan wat er gedaan moest worden, de beroepsbrief is overhandigd, allerlei afspraken zijn gemaakt, het vervolg ligt het in Gods hand en we mogen opnieuw om Zijn leiding bidden en daar ontspannen op vertrouwen. Net zoals Rob en Nienke dat doen.

Bid mee, leef mee!

Tot slot wil ik u/jou vragen om het gezin Kranen in gebed op te dragen aan onze God. Dat Hij duidelijk zal maken welke weg Hij wil dat ze gaan. En natuurlijk mogen we voor onze wijkgemeente Het Visnet hartstochtelijk bidden voor de komst van de al zo lang verwachte nieuwe herder en leraar. Wilt u/wil jij Rob en Nienke (en hun zonen) bemoedigen? Of hen laten weten hoe u/jij naar hun komst uitkijkt? Of....vul maar in. Een dergelijk 'hart onder de riem' wordt zeer op prijs gesteld! Het kan middels de mail (rjkranen66@outlook.com) of per brief: Familie R.J. Kranen, de Wulp 20, 7671ZP, Vriezenveen.

Namens de kerkenraad, Peter de Lange.