



Zondagmorgen 8 mei 2022
Voorganger: Prop. B. van Dieren
Organist : Kees Ploeger
Thema: Een levend offer voor God

Welkom/ afkondigingen

Opwek. 815 (*Vul dit huis met Uw glorie*)

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Stil gebed

Votum en Groet

Lofprijzing: Opwek. 545 (*Op dat moment*)

Jezus, Heer,

wanneer ik aan uw offer denk

zie ik een lijden, zo ongekend.

En steeds meer

ervaar ik dat als godsgeschenk,

ben ik daar op dat moment,

ben ik daar op dat moment.

Op dat moment zie ik U
aan het kruis waar U leed
en is mijn hart verbroken
door wat U voor mij deed;
op dat moment van vreugde,
op dat moment geef ik mij opnieuw.

Nu bent U
verheven tot de hoogste plaats,
waar ik U zien zal zoals U bent.
Maar ook nu
blijft U mijn steun en toeverlaat,
dank ik U op dit moment,
dank ik U op dit moment.

Op dit moment zie ik U
aan het kruis waar U leed
en is mijn hart verbroken
door wat U voor mij deed;
op dit moment van vreugde,
op dit moment geef ik mij opnieuw.

Dank U voor het kruis,))
dank U voor het kruis,) 2x
dank U voor het kruis, o Heer)

JdH. 150 (*Welk een vriend is onze Jezus*)

1. Welk een vriend is onze Jezus,

Die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem,

Altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neêr,

juist omdat wij 't al niet brengen,

in 't gebed tot onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in 't strijduur beeft,

gaan wij dan met al ons strijden,

tot Hem, die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen

dan Hij, die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is 't, die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen,

en ter neêr gedrukt door zorg,

dierb're Heiland! onze toevlucht!

Gij zijt onze hulp en borg,

als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer;

in Zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

Leefregel

Psalm 86 :6 en 8 (OB)

6. Leer mij naar Uw wil te hand'len,

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;

Neig mijn hart, en voeg het saâm,

Tot de vrees van Uwen Naam.

HEER', mijn God, ik zal U loven,

Heffen 't ganse hart naar boven;

'k Zal Uw Naam en majesteit

Eren tot in eeuwigheid.

8. Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig,

Zeer barmhartig, overvloedig

In genâ, die ons behoedt,

Groot van waarheid, eind'loos goed.

Wend U tot mijn ziel genadig;

Sterk Uw knecht, en geef weldadig

Ondersteuning aan den zoon

Uwer dienstmaagd, van den troon.



Gebed

Lezing door een gemeentelid

Bijbellesing: Micha 6 :1-8
En Romeinen 12 :1-2
Tekst: Romeinen 12 :1-2

Kindermoment:

OTH. 229 :1 en 3

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging: *Een levend offer voor God*

OTH. 268

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U
liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door
Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Refrein

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten
opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en
moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Refrein

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan
U: Jezus alleen.

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde
draagt U, mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.

U bent mijn bewondering waard:

U bent alles waar ik voor leef!

Refrein 2x

Dankgebed en voorbeden

Collecten:

1e Werk van de diaconie

2e Kerk en eredienst

3e Het Bakken

Slotlied: OTH.190 :4 (*Vader van het leven*)

4. Vader van het leven,
ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser,

wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden,

Geest van liefd' en kracht,

U die via duizend wegen

ons hier samen bracht;

en op duizend wegen

zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.

Zegen