



Zondagmorgen 24 april 2022

Voorganger: Ds. P.A. Verbaan

Organist : Anton de Jager

Thema:

Welkom/ afkondigingen

OTH.107 (2015) Christus onze Heer verrees

1.Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2.Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

3.Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

Stil gebed

Votum en Groet

Lofprijzing: Hemelhoog 182 (Hij leeft)

1.Maria kwam bij het graf
en huilde om haar Heer.
De grote steen was weggerold
en Jezus was er niet meer.
Maar een engel zei plotseling:
'Weet je niet meer
wat Hij gesproken heeft?'

[refrein]

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, Hij leeft.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, Hij leeft.

2.De discipelen waren zo moe;
ze treurden om de Heer.
Waar moesten ze nu nog naar toe?
Hun meester was er niet meer.
Maar Maria riep plotseling:
'Hij heeft gedaan
wat Hij gesproken heeft!'

[refrein]

Opwek. 469 (Halleluja, Jezus Christus leeft)

Halleluja, Jezus Christus leeft!
Nu Hij het graf verlaten
en de dood ontwapend heeft,
zal Hij voor eeuwig heersen;
Jezus leeft, ja Hij leeft!

Hij, de alfa en omega
zal altijd koning zijn;
Hij kocht ons vrij van zonde,
met zijn bloed wast Hij ons rein.
Het Lam is overwinnaar;
Jezus leeft, ja Hij leeft.

Halleluja, Jezus Christus leeft!

Leefregel

Nieuwe Psalmberijming 139 :1,2 en 8

1. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg;
U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
U bent vertrouwd met al mijn wegen.

2. Geen ogenblik ben ik alleen,
want U bent altijd om mij heen.
Ik, nietig mens, kan er niet bij
dat U uw handen legt op mij.
Ik weet dat U naar mij blijft kijken;
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

8. Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER,
ik leg ze eerlijk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg;
bewaar mij voor een foute weg.
Laat mij in uw nabijheid leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.

Gebed

Lezing door een gemeentelid

**Bijbellezing: Joh. 20 :24 -29
en 1 Petrus 1 :3-12**

Kindermoment:



Psalm 124 :3 en 4.(NB)

3.Lof Hem die ons ter dood niet overgaf,
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf.
De vogelaar, die ons geen vrede liet,
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af;
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet.

4.Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die d'aard en hemel heeft gemaakt

Verkondiging:

Gezang 454 (LB1973)

1.Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?

2.Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door 's levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

3.Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

4.Gaat uit in wegen en in velden
en brengt verdwaalden bij ons thuis.
Reikt hun de broederhand en meldt hun:
'De Koning noodt u in zijn huis'.
Door het geloof zien wij het ware:
de eeuwigheid vervult de tijd.
En iedereen mag dat ervaren
die Christus' naam met ons belijdt.

Dankgebed en voorbeden

Collecten:

1^e IZB
2^e Kerk en eredienst

Slotlied: Opwek. 640 (Mijn hulp is van U Heer)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Zegen