

ZONDAGSBRIEF



20 februari 2022

Erediensten

Ochtenddienst

In de ochtenddienst van deze zondag gaat in de ochtenddienst dominee Lammers voor. Hij preekt over het thema; "Jezus' radicaliteit, onze radicaliteit?" uit Lukas 14: 25-35. Dominee Lammers schrijft: *In de periode tussen Kerst en Pasen staan we vaak stil bij de woorden en daden van Jezus tijdens zijn openbare optreden. Dat doen we deze morgen ook. We luisteren misschien wel naar de meest radicale woorden van Jezus in Lukas 14. Hij roept op om te breken met onze ouders en anderen die dicht bij ons staan. Hoe kan Jezus dit nu vragen? Neemt Hij ons juist de mooiste en kostbaarste dingen in het leven af? Of zou het toch zo zijn dat door deze radicale woorden ons leven alleen maar mooier en rijker wordt? Dat hopen we deze morgen met elkaar te ontdekken.*

Avonddienst

Deze zondagavond hebben we een leerdienst. Het wordt dus anders: interactiever - als je vragen of opmerkingen hebt, graag! En heet van de naald in de kerk. Je mag ook je vragen vooraf mailen naar mij (jprosman@gmail.com) of aan Harry (harryfikse@gmail.com). Het thema is: 'Hoe zit dat met de hemel? Waar is die eigenlijk?'
Waar woont God? Waar is Jezus? Waar zijn onze geliefden die ons zijn voorgegaan? En trouwens: hoe kom je daar zelf? We lezen uit de Bijbel Efeze 6 (10-17), omdat Paulus ons daar een hemelse weg wijst in de strijd tegen de machten om ons heen die ons leven zo kunnen verzuren en verduisteren. Als het leven heel erg zwaar geworden is, zeggen we toch wel eens dat het 'een hel geworden is'? Paulus neemt ons mee, zodat ons leven veel meer van de hemel krijgt. De hemel blijkt veel dichterbij dan je denkt!

Dus ja: Zoek je de hemel? Kom dan vanavond naar de kerk. Wie weet ontdek je een stukje hemel! We willen ons laten verrassen waar je dat eerder niet verwachtte, iets waar je tot nog toe misschien geen oog voor had. Je ziet het misschien wel gewoon als je weet hoe je kijken moet...

Diensten:

Zondag 20 februari

09.30 uur Ds. L. Lammers (Veessen)
18.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) Leerdienst

Collecten:

1^e Werk van de diaconie
2^e Kerk en eredienst

Zondag 27 februari

09.30 uur Ds. F. van Velzen (Amersfoort)
14.30 uur Dhr. J. van der Vegt (Harderwijk)
Internationale dienst

Gebedspunten:

Bidden voor het werk van GZB en IZB
Bidden voor het Patchwork Centrum in Schwerin
Bidden voor de organisatie van de Kinderbijbelclub
en voor voldoende medewerkers
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl

Contact gebedskringen:

Sicco Jongsma, Geitenkamp 29
Tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl

Website:

www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/

Meld nieuwe bewoners:

van onze wijk (ook die niet bij onze kerk horen)
nieuwebewoners@hervormdegemeentehierden.nl

Contactadressen:

Ambulant predikant

Ds. J. Prosman, Tel. 06 - 12711603
E-mail: jprosman@gmail.com
In het Visnet: elke woensdag van 10 tot 14 uur.

Scriba

Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT Harderwijk
Tel. 417355 scriba.visnethierden@gmail.com

Kopij:

Gerard Epe, Walsekamp 12 tel. 418940
b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag,
bij voorkeur via mail, aan te leveren.
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com

Organist (zondag 20 februari)

09.30 uur Thom Hesseling
18.30 uur Anton de Jager

Zending:

Nieuwe zendingsproject "(Ga nu)", pionieren in de Balkan

"Het Visnet wil een gastvrije en missionaire geloofsgemeenschap zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar iedereen welkom is. Waar verdieping in de Bijbel en het gebed, centraal staan en waar iedereen iets ontvangt en geeft tot eer van God en ten dienste van onze naasten."



Beroepingscommissie; oproep!

Sinds kort heeft er binnen de beroepingscommissie een wisseling in de bezetting plaatsgevonden. Na ruim anderhalf jaar actief te zijn geweest hebben Anouk Modder, Aniek Abbink-Baggerman, Marnix van der Velden, Sjaak Verboom (voorzitter) en Cees Petersen (wijk Dorp) het stokje overgedragen aan een aantal nieuwe leden. Dat zijn: Leanne Mandemakers, Marja Schutte, Jan van der Spek, Harry Fikse (voorzitter) en Jan van den Berg (wijk Dorp). Naast deze vijf nieuwe leden blijven José Vermeer, Marien van den Nagel en Peter de Lange actief binnen de commissie. Vanaf deze plaats wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om de leden van de 'oude' beroepingscommissie hartelijk te bedanken voor hun enorme inzet; er zijn veel gesprekken gevoerd met predikanten, er zijn teleurstellingen geweest, maar de overtuiging was én is er, dat het werk binnen deze commissie niet in eigen kracht gebeurt, maar in afhankelijkheid van onze God. Ook als 'nieuwe' commissie weten we ons afhankelijk van Gods Geest, om Wiens leiding we hebben gebeden. Geve Hij ons wijsheid en inzicht hoe nu verder te gaan, dat is ons gebed. Bidt u/bid jij met ons mee?

OPROEP: als beroepingscommissie beschikken we over een heel aantal namen van beroepbare predikanten; daar kunnen we met nieuwe energie mee aan de slag. Mocht u/jij het op uw/jouw hart hebben om namen van eventueel te beroepen predikanten aan ons door te geven: graag! Dat kan door uiterlijk komende week een mail te sturen aan scriba.visnethierden@gmail.com. Alvast onze hartelijke dank! Peter de Lange.

Beste "familie"

Gerard en ik hebben behoefte om jullie te bedanken. Wat hebben we bijzondere dagen achter ons. Als eerst werden we verrast door Corona. 5 Februari hebben we daarom met z'n tweeën doorgebracht. Door alle attenties zoals kaarten telefoontjes bloemen zelfs brievenbusappeltaart enz. enz. werden we zo verrast!! Zelfs de bloemen uit de kerk kwamen deze kant op. Door Corona aan huis gebonden hebben we hier optimaal van genoten. Dat bracht iets goeds dus. We zijn dankbare mensen en de grootste dank gaat uit naar Onze Hemelse Vader. Ontvang allemaal een hartelijke groet. Vanaf De Duinen.

Gebedskringen:

Dinsdag 08.45uur Vrouwen
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)
Woensdag 08.30 uur Vrouwen
Vrijdag 06.30 uur Mannen
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen

Contactadres Beeld en Geluid:

Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl

Diaconale Hulpdienst:

kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen (ook als u hulp kunt bieden)
Contact via Mw. Anne Venema (426298) of HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Online ontmoeten rond de kerkdiensten

Elkaar online zien, begroeten en ook kort iets tegen elkaar zeggen kan met de volgende link:
<https://zoom.us/j/9816966121>

Ruimte reserveren Visnet

visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl
Of u kunt een berichtje sturen naar 06-13252817. Bij voorkeur zoveel mogelijk via de mail.

KinderNevendienst

Deze zondag 20-02 is er KinderNevendienst voor de groepen 7-8



VOSSEN GEZOCHT!

Voor de KBK-dag op 2 maart zijn we nog heel erg op zoek naar mensen die mee kunnen helpen met de vossenjacht door als vos de wijk in te gaan.

Kun je ons alsjeblieft helpen?

Mail dan naar: maaikeprins@live.nl

Kostersechtpaar Jan en Jannie Kevelam gaan stoppen

Zoals u wellicht heeft vernomen stoppen Jan en Jannie binnenkort als kostersechtpaar. Zij doen dit werk nu alweer heel wat jaren met heel veel inzet, gedrevenheid en nauwkeurigheid. Daarvoor zijn wij hen heel erg dankbaar! Wij zijn op zoek naar een nieuwe koster (kostersechtpaar). Gelukkig zijn Jan en Jannie nog niet weg en willen ze de nieuwe koster (echtpaar) helpen inwerken en de werkzaamheden overdragen. Als u denkt dat dit wel wat voor u zou kunnen zijn, neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters. Er is een functieomschrijving met de verschillende taken beschikbaar die we met u kunnen delen.

U kunt mailen naar hhop@sumfinance.nl of secretariskerkrentmeesters@hervormdegemeentehierden.nl
Het college van Kerkrentmeesters

Verhuur Pastorie

De pastorie komt binnenkort vrij om voor een korte periode verhuurd te worden. Vanaf 1 april 2022 is de pastorie beschikbaar. Heeft u interesse in de huur van de pastorie voor een korte periode dan kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters of u kunt mailen naar hhop@sumfinance.nl of secretariskerkrentmeesters@hervormdegemeentehierden.nl

Zeer geslaagde actie Kerkbalans 2022

We kunnen met veel dankbaarheid weer terugkijken op een zeer geslaagde actie Kerkbalans. Voor onze gezamenlijke wijken zijn er dit jaar in totaal 1.244 huishoudens aangeschreven. Hiervan zijn er tot nu toe 869 toezeggingen teruggekomen (dat is 70% van iedereen die is aangeschreven en dit is vergelijkbaar met andere jaren). Wat zijn wij gezegend met zo'n betrokken gemeente! De oproep/vraag om iets meer te geven dan vorig jaar is weer ruimhartig beantwoord. Het gemiddelde bedrag per huishouden is met 24 euro gestegen tot 321 euro. Dit alles tezamen maakt dat de voorlopige opbrengst dit jaar maar liefst 279.172 euro bedraagt. Dit is 11.916 euro meer dan vorig jaar. (We spreken over een *voorlopige* opbrengst omdat de ervaring leert dat er komende weken nog wat envelopjes nakomen.)

We zijn heel dankbaar voor iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie: alle 'lopers', de commissie van bijstand, andere vrijwilligers en natuurlijk alle kerkleden die dit jaar weer financieel willen bijdragen. Dankbaar dat we hiermee al het werk voor God en zijn gemeente kunnen vervullen; de kosten voor predikanten, ouderenpastoraat, koster, kerkelijk bureau, onderhoud van de kerk en gebouwen, verwarming van de kerk en landelijke bijdragen voor kerkelijke ondersteuning.

NB: Als u onverhoopt dus nog een enveloppe van de Kerkbalans thuis hebt liggen dat niet is opgehaald, kunt u dit in de collectezak/bus doen of in de brievenbus van het kerkelijk bureau doen (naast de ingang van het Koetshuis achter de Dorpskerk). Hartelijk dank! College van Kerkrentmeesters

Duurzame kerk

Als kerk hebben we de opdracht goed te zorgen voor elkaar en rentmeester te zijn over de schepping. Maar duurzamer leven heeft wel een prijs.... Zo zijn we als kerk overgegaan op fair rade en biologische koffie en thee en zijn we overgestapt op lokale en groene energie van Endura. Maar we willen dit jaar nog meer doen om ons steentje bij te dragen aan een betere aarde.... Met uw gift geeft u aan dat u het ook belangrijk vindt om als kerk ook duurzaam en groen te zijn. Dank u wel!



Mannenvereniging

`Zekerheid richting de Zaligheid:' dat was het onderwerp van de streekvergadering van jl. 10 februari. Afgevaardigden van diverse mannenverenigingen uit de buurt waren naar Hierden gekomen om met ons deze avond te beleven. Ds Luitjes hield een inspirerend verhaal waarin hij ons op Christus wees. In Hem is ons leven gefundeerd! Hij alleen is onze zekerheid. Dat toont Elia ook aan op de Karmel: in onszelf of in afgoden is niets te vinden. `De Heere is God' klinkt daar de belijdenis! Over deze gebeurtenissen hopen we samen na te denken op 24 februari in de grote zaal achter de Dorpskerk. Het gedeelte staat in de Vaan van oktober 2021. Om 19.30 beginnen we en weet u allen van harte welkom! Cees Petersen secr.

Voedselbank

Het is dankbaar om iets van onze overvloed te kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed kunnen gebruiken kunt u praktisch ondersteunen door de voedselbank te sponsoren. In de kratten voorin de hal vragen we u daarvoor om deze week de volgende producten neer te leggen.

(21 – 26 febr.) Zaterdag van **11.00 – 12.00 uur**

**Knäckebröd
Pak chocomelk
Pak theezakjes**

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank.

Maatjes gezocht voor statushouders

Als maatje hoef je niet over speciale kwaliteiten te beschikken, je hoeft geen cursus te volgen, je hoeft ook geen andere taal te spreken. Het enige dat nodig is, is een warm hart voor de ander en wat van je tijd! Voor meer informatie of aanmelding kun je mailen naar Geriska Poortman, coördinator Vluchtelingmaatjes project via vluchtelingmaatjes@gmail.com. Er worden maatjes gezocht voor deze mensen die alle 3 inmiddels statushouder zijn en in Harderwijk blijven wonen:

- Een **25 jarige man** uit Syrië. Hij spreekt Arabisch en is goed bezig Nederlands te leren. Hij wil graag een maatje voor vriendschap en om de Nederlandse taal beter te leren. Hij wil graag - zodra hij de taal goed onder de knie heeft- een Mbo-opleiding in de ICT starten.
- Een **36 jarige vrouw** uit Yemen. Zij woont met haar zoontje van 9 en dochtertje van 8 jaar in Harderwijk. Zij is op zoek naar een gezellig maatje voor vriendschap en het leren van de Nederlandse taal. Zij spreekt Arabisch, geen Engels, en is Nederlands aan het leren. We zoeken voor haar iemand van haar leeftijd of wat ouder, met geduld om te communiceren bij een taalbarrière.
- Een **37 jarige vrouw** uit Syrië. Zij spreekt Engels, Iraans en een beetje Nederlands. Ook zij is op zoek naar een maatje voor vriendschap en voor het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Zij is een vlotte dame met veel energie, en zoekt een dito leeftijdgenoot.