

ZONDAGSBRIEF



13 februari 2022

Erediensten

Ochtenddienst

Deze zondag vieren we samen het Heilig Avondmaal. In de ochtenddienst hoopt dominee Prosman voor te gaan. Het thema van de dienst komt uit Lukas 5:30: 'Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?' Dominee Prosman schrijft: 'We ontmoeten vandaag Jezus in Lukas 5: 27-38. Zoals Hij Levi toen riep, roept Hij ons nu: 'volg Mij'. We worden samen met andere zondaars van toen en nu uitgenodigd bij de Heer aan tafel. Hopelijk heeft u er geen moeite mee dat er ook boeven worden uitgenodigd. Misschien heeft u zelfs, net als Levi, om u heen gekeken welk slecht mens uit uw omgeving u nu toch eens zou kunnen uitnodigen bij Jezus. Wat Jezus betreft zijn ze welkom hoor, daar kunt u gerust op zijn. Wat bijzonder dat wij Hem mogen ontmoeten, heel intens, dat we in het Avondmaal mogen delen in Zijn verlossend lijden en sterven. Dat gaat nog wel even verder en dieper dan het verhaal van Levi en zijn vrienden. Hoewel, ook daar tekent het lijden dat Jezus voor hen overheeft zich al af... Kijk maar naar het afkeurende commentaar van de omstanders die zichzelf te goed vinden om zulke slechte mensen in hun nabijheid toe te laten. Wees welkom! Hij is er (nog veel echter dan dat je er zelf bent)! Hij roept je om een met Hem te zijn.'

Avonddienst

In de avonddienst hoopt dominee Kranen voor te gaan. Een dienst waarin we ook het Avondmaal vieren en ervoor dankzeggen. Het thema van deze dienst is "Hier ben ik!". We lezen uit Genesis 22:1-14 (HSV). Dominee Kranen: *Het Evangelie schuurt. Als er een Bijbelheilige is die dat heeft ondervonden, dan is het wel Abraham. Een prachtig geschenk ontving hij in zijn zoon, Izaäk. Maar net zo "makkelijk" werd dat geschenk weer terug geëist. Volgens de apostel Paulus is Jezus Christus het Evangelie Zélf! Zijn woorden en werken kunnen ook schuren. Juist dat vieren we aan het Heilig Avondmaal.'*

JV

We waren blij dat we drie weken geleden weer in de kelder van het Visnet konden samenkomen. Met een klein maar enthousiast clubje hebben we een leuke avond gehad. Die avond hebben we verder gepraat over de Celebrations dienst: "Actief geloven. Hoe dan?" Komende zondag hebben we weer een nieuw onderwerp en hopen we er net zo'n leuke avond van te maken en weer met meer te zijn, je bent dus welkom! Zondag 13 februari op JV, 19:45 uur in de kelder van het Visnet!

Diensten:

Zondag 13 februari

09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken)
(Viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur Ds. R.J. Kranen (Vriezeveen)
(Viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten:

1^e IZB project Zuiderlicht
2^e Kerk en eredienst

Zondag 20 februari

09.30 uur Ds. L. Lammers (Veessen)
18.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) Leerdienst

Gebedspunten:

Het beroepingswerk.
Het werk van Open Doors.
De hongersnood in de hoorn van Afrika.
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl

Contact gebedskringen:

Sicco Jongsma, Geitenkamp 29
Tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl

Website:

www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/

Meld nieuwe bewoners:

van onze wijk (ook die niet bij onze kerk horen)
nieuwebewoners@hervormdegemeentehierden.nl

Contactadressen:

Ambulant predikant

Ds. J. Prosman, Tel. 06 - 12711603
E-mail: jprosman@gmail.com
In het Visnet: elke woensdag van 10 tot 14 uur.

Scriba

Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT Harderwijk
Tel. 417355 scriba.visnethierden@gmail.com

Kopij:

Gerard Epe, Walsekamp 12 tel. 418940
b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag,
bij voorkeur via mail, aan te leveren.
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com

Organist (zondag 13 februari)

09.30 uur Kees Ploeger
18.30 uur Thom Hesseling

Zending:

Nieuwe zendingsproject "(Ga nu)", pionieren in de Balkan

"Het Visnet wil een gastvrije en missionaire geloofsgemeenschap zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar iedereen welkom is. Waar verdieping in de Bijbel en het gebed, centraal staan en waar iedereen iets ontvangt en geeft tot eer van God en ten dienste van onze naasten."



Voedselbank

Het is dankbaar om iets van onze overvloed te kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed kunnen gebruiken kunt u praktisch ondersteunen door de voedselbank te sponsoren. In de kratten voorin de hal vragen we u daarvoor om deze week de volgende producten neer te leggen. **(14 febr. – 18 febr.)**
Zaterdag van **11.00 – 12.00 uur**

Kuipje smeerkaas (ongekoeld houdbaar)

Potje sambal

Houdbare melk

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank.

VRIJWILLIGERS en VOSSEN GEZOCHT!

Kinderbijbelclub-Dag: **'Hallo, contact?'** Om deze dag door te kunnen laten gaan zijn we echt nog **steeds heel hard op zoek naar veel vrijwilligers!** We zoeken nog mensen die kunnen helpen in de kerk en voor de middag zoeken we nog vossen. Zou u/jij hierin iets kunnen en willen betekenen? Graag! Aanmelden kan via: maaikeprins@live.nl

Het thema dit jaar zal zijn:

Op woensdag **2 maart** is de KBK-dag in 't Visnet.

De voorbereidingen zijn in volle gang!

Op deze dag zijn de kinderen welkom van 10.00-14.30 uur.



Gebedskringen:

Dinsdag 08.45uur Vrouwen

Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)

Woensdag 08.30 uur Vrouwen

Vrijdag 06.30 uur Mannen

Vrijdag 08.30 uur Vrouwen

Contactadres Beeld en Geluid:

Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl

Diaconale Hulpdienst:

kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen (ook als u hulp kunt bieden)

Contact via Mw. Anne Venema (426298) of

HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Online ontmoeten rond de kerkdiensten

Elkaar online zien, begroeten en ook kort iets tegen elkaar zeggen kan met de volgende link:

<https://zoom.us/j/9816966121>

Ruimte reserveren Visnet

visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl

Of u kunt een berichtje sturen naar 06-13252817. Bij voorkeur zoveel mogelijk via de mail.



Oproep internationale kerkdienst

4 keer per jaar is Het Visnet aan de beurt om de internationale kerkdienst te organiseren, in het Sefanja-gebouw aan de Stationslaan. Omdat er 2 personen binnenkort gaan stoppen zijn we op zoek naar 2 personen die ons hierbij willen helpen. We zoeken meerdere personen die willen helpen bij de crèche en het kinderwerk en we zoeken 1 persoon die coördinator wil zijn. Je hoeft het niet alleen te doen. Paul van Liempt coördineert het vervoer en Bart Riet onderhoudt de contacten met de predikant en regelt de Powerpoint voor de dienst. Voor het kinderwerk zoeken we iemand die het leuk vindt om tijdens de dienst de kinderen bezig te houden met een knutselwerkje en ze iets kan laten ervaren van de liefde van Christus.

De coördinator bezoekt namens het Visnet de stuurgroep van de internationale dienst (maximaal 5 keer per jaar), informeert via de zondagsbrief de gemeente dat er een internationale kerkdienst is en is aanspreekpunt voor vragen. Als je een keer niet kan, zijn er anderen in de commissie op wie je kan terugvallen. Lijkt het je leuk om je op deze wijze in te zetten voor onze broeders en zusters die vanuit verschillende culturen afkomstig zijn, of heb je hier vragen over. Neem dan contact op met de huidige coördinator Joanne van der Heiden (email: joannekrale99@hotmail.com, tel: 0611815389) of Bart Riet (email: bartriet@hotmail.com, tel: 421316).

Zondagmiddag 27 februari is het Visnet weer aan de beurt, je kan natuurlijk ook eerst een keertje komen kijken en dan zelf ervaren hoe leuk het is.

Leerdiensten gaan beginnen

Uit een eerder gehouden enquête kwam naar voren dat er een wens is om leerdiensten te organiseren. Dat is een heel oude traditie die we weer willen laten herleven. De bedoeling is om maandelijks een leerdienst te organiseren. Vroeger was de tweede kerkdienst op een zondag bedoeld om een soort catechese te geven. Het doel was om gemeenteleden steviger te laten staan in kennis van de Bijbel en de grote leerstellingen. In verschillende kerken wordt daarvoor de Heidelberger catechismus gebruikt. Die heeft zelfs 52 zondagen. In die catechismus staan heel mooie dingen. Soms is de vraag daar: 'Wat nut u..' Heel modern eigenlijk. Soort van 'wat heb je eraan...' Bijvoorbeeld 'Wat heb je aan de opstanding van Christus?' of 'Wat heb je aan de hemelvaart van Christus?' De opzet van de leerdienst wordt eenvoudig. Enkele liederen, een gebed, de geloofsbelijdenis en natuurlijk het centrale thema. Er is ruimte voor interactie. Je kunt dus vragen stellen. Dat maakt het hopelijk tot een levendige bijeenkomst. Van harte welkom dus.

Natuurlijk willen we bij de te behandelen onderwerpen dit jaar dicht bij de vragen in de gemeente blijven. Wat zijn vragen die bij jullie leven? Waar zit jij mee of zou je meer over willen weten? Stuur je vragen naar harryfikse@gmail.com. Ik ga de vragen inventariseren en wellicht komen ze een keer aan bod.

De komende leerdienst is op **zondagavond 20 februari** en het centrale thema is: Hoe zit dat met de hemel? Waar is die eigenlijk? Ds. Prosman gaf daarbij een mooie quote: Zoek je de hemel? Kom dan naar de kerk!

Harry Fikse

Zending dichtbij: IZB project Zuiderlicht

De inwoners van de Zuiderzeewijk in Lelystad hebben het over het algemeen niet breed. Niet alleen financieel maar ook op sociaal gebied is er een grote armoede. De pioniersplek Zuiderlicht wil hier hoop brengen. Door jong en oud op het spoor van Jezus Christus te zetten en oog te hebben voor de vele uitdagingen waar de mensen elke dag mee worstelen.

Door het geven van kinderclubs, godsdienstlessen op school en huiswerkbegeleiding, is er via de kinderen ook een ingang naar hun ouders, in de praktijk voornamelijk alleenstaande moeders. Verder worden er d.m.v. het houden koffieochtenden en ontmoetingsmaaltijden contacten gelegd met de ouderen in wijk.

De Hervormde gemeente Lelystad werkt samen met andere christenen aan dit pionierstraject, dat wordt begeleid door de IZB. Voor meer informatie ['Zuiderlicht' wil hoop brengen in Lelystad - IZB](#)

Kortom: er is veel mooi werk te doen bij Zuiderlicht! We danken u alvast voor uw gift én uw gebed.



STEUN ZUIDERLICHT

"Het is geweldig om liefde te delen en te zien dat dit bij deze kinderen en vrouwen zo welkom is. Ik heb ook op andere plekken kinderwerk gedaan en dat was ook goed. Maar hier is het anders, hier is de noodzaak glashelder!"

Annemieke van de Dool

Al jarenlang betrokken bij de kinderclub en het vrouwenwerk -