



Zondag 27 februari 2022
Morgendienst in het Visnet
Voorganger: Ds. F. van Velzen
Organist : Anton
Thema: "Als U hier geweest was"

Welkom/ afkondigingen

Gezang 51(LB)

1.Lieve Heer, Gij zegt `kom' en ik kom, -
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt `kom' en ik kom.

2.O mijn God, Gij zegt `ga' en ik ga,
Gij zegt `ga' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij
heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3.Want o Heer, ik zeg `kom' en Gij komt,
ik zeg `kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Stil gebed

Votum en Groet

Lofprijzing: Psalm 146 :1 ,3 en 8 (OB)

1.Prijs den HEER' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

3.Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,
Vestigt op den HEER', zijn God.

8.'t Is de HEER' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.

Gezang 283 :1,2 4 en 5 (LB)

1.In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2.En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4.Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5.Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Wetlezing: Efeziërs 5 :6-14 (NBV)

Psalm 68 :10 (OB).

10 . Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Gebed

Lezing door een gemeentelid

Bijbellezing: Johannes 11 :28-44 (NBV)

Kindermoment

Liedboek 221 :1 en 2 (LB2013)

1.Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn
vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.



2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Thema: "Als U hier geweest was"

Opwek. 790

God is mijn Herder, die mij weidt
In groene velden vind ik rust
Hij gaat mij voor naar stille wateren
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want Uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Hij leidt mijn voeten in het spoor
Van recht en waarheid, tot Zijn eer
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol
Een feestmaal staat voor mij klaar

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want Uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Al moet ik door een donker dal
Ook dan vrees ik de boze niet
Want U bent bij mij en Uw stok en staf
Vertrouwen mij steeds opnieuw

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want Uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want Uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Want Uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis
Genade leidt mij naar huis

Dankgebed en voorbeden

Collecten:

- 1^e Werk van de diaconie
- 2^e Kerk en eredienst

Slotlied Opwek. 429 (God wijst mij een
weg)

Refrein:

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

(refrein)

Zegen